

## **Bengt Erik Mattisson valdes till ny ordförande i BLIS**



*Bengt-Erik Mattisson valdes till ny ordförande i BLIS vid föreningens årsmöte den 19 april 2016. Foto: Torbjörn Sunesson.*

**Det mest uppseendeväckande när Blekinge Idrottshistoriska Sällskap (BLIS) höll sitt årsmöte den 19 april 2016 på Ronneby Brunn var att sällskapet valde Bengt Erik Mattisson till ordförande efter Stig Hallberg. Stig, som blev ordförande 2005, tackade nu för sig på grund av ohälsa.**



*Efter 10 år som ordförande i BLIS avgick Stig Hallberg på grund av ohälsa. Han utsågs till Hedersordförande. Här besöker Stig Blåberget i Röaby i juni 2012. Foto: Torbjörn Sunesson.*

En annan kämpe, Åke Mattisson, som valdes in vid BLIS första årsmöte i mars 1987, hade också aviserat att "nu fick det vara bra".

Stig utsågs av årsmötet, på styrelsens förslag, till *Hedersordförande* och Åke till *Hedersledamot*. Båda två (Stig var tyvärr inte närvarande) fick emotta standar, diplom och en blomma samt självfallet välförtjänta applåder av de drygt 30-talet närvarande på mötet.



*Efter 29 år i BLIS styrelse valde Åke Mattisson att lämna. Han utsågs till hedersledamot och firades med blommor, diplom på årsmötet.*

*Foto: Hans Svensson.*

Årsmötet valde, som sagt, förre kassören *Bengt-Erik Mattisson* till ny ordförande.

Dessa två nya styrelseledamöter valdes in:

- Roland Andersson, Lyckeby, bland annat välkänd före detta sportchef på BLT.
- Kenneth Karlsson, Bräkne-Hoby, som idrottsligt sett har fotbollen som huvudområde, allt från tränare, lagledare och styrelseledamot, bland annat f.d. ordförande i Blekinge FF (numera hedersordförande). Hoby Golf är klubben före alla andra.



*Förra sportchefen på BLT, journalisten och författaren Roland Andersson valdes in som ny medlem i BLIS styrelse. Här kopplar han av i sin trädgård hemma i Spandelstorp i maj 2016. Foto: Torbjörn Sunesson.*



*Även förra ordföranden i Blekinge Fotbollsförbund Kenneth Karlsson, från Bräkne-Hoby blev invald i BLIS styrelse. Fotboll har varit den stora idrotten för familjen Karlsson, från fadern Gustav i Röaby till barnbarnet Axel. I juli 2012 togs denna bild i Kennets trädgård i Hoby. Foto: Torbjörn Sunesson.*

Sedan vice ordförande Torbjörn Sunesson hälsat välkommen, varvid hedersledamoten Elsa Enarsson, Blekinge IF:s nye hedersordförande Kjell-Åke Karlsson, dagens "gäst" Lasse Hällkvist, samt "Årets veteran" speciellt välkomnades, öppnade Torbjörn årsmötet. Till att leda årsmötet valdes "traditionsenligt" Kjell-Åke Karlsson. Punkterna klubbades i vanlig ordning snabbt igenom.



Mötesordförande var Blekinge IF:s nye hedersordförande Kjell-Åke Karlsson till höger och sekreterare som alltid var Gösta Rörstrand. Foto: Bengt-Erik Mattisson.

Till "Årets veteran" 2015 (den 14:e i ordningen) utsågs bordtennisspelaren *Torsten Lager*, Mörrums GoIS/BTK, med följande motivering:  
"För bländande spel vid Veteran-SM i Skövde som resulterade i GULD i HD -70 med Göran Ekström, BTK Linné, som partner och silver i MD -70 tillsammans med Ulla Dovblad, Torslanda IK".  
Pristagaren förärdades check, diplom och blomma.



Bordtennisspelaren 73 årige *Torsten Lager* från Mörrums GoIS/BTK fick utmärkelsen "Årets veteran" i Blekinge 2015. Hans SM-guld i herrdubbel och SM-silver i Mix avgjorde. Här får han sin utmärkelse av *Torbjörn Sunesson* och *Gösta Rörstrand*. Foto: Bengt-Erik Mattisson.

Torbjörn intervjuade sedan 73-åringen, där han bland annat fick förklara varför han ibland "bara" tog silver i de olika turneringarna. Torsten visade också upp sitt favoritracket, vars stomme är från 1969 (!) och införskaffat av gamle pingisprofilen Nils Billing, vid ett besök i Österrike. Ett och annat nytt gummi till racket har det dock blivit under årens lopp.



### Årsboken 2015

Efter det att själva årsmötet avslutats var det dags för Torbjörn att presentera BLIS årsbok 2015, som har titeln "Blekingar i OS 1948 - 1976" och är den tredje i OS-serien. De två tidigare, som båda skrivits av Åke Mattisson, handlar om årtalen 1896 - 1912 respektive 1920 - 1936. Årets redaktion har utöver Åke bestått av Torbjörn Sunesson, Kenth Borgström och Gösta Rörstrand. Dessutom har Jonas Eckerbom svarat för layout och bildframställning.

Meningen var att någon (av totalt nio) av de som boken handlar om skulle ha varit med vid presentationen denna afton. Valet föll på Thorsten Johansson bland annat av den anledningen att han är den ende av de nio (en del är ju avlidna) som idag bor i Blekinge. Tyvärr fick Thorsten lämna återbud i sista stund på grund av läkarbesök.

Torbjörn fixade snabbt fram gamle kompisen Lasse Hällkvist, som visserligen inte varit med i OS, men som i allra högsta grad varit involverad som tränare för de tre KA 2-arna Ulf Rönners, Thorsten Johanssons och Christer Garpenborgs idrottsliga framgångar.

Lasse, utsågs till århundradets ledare i Blekinge vid Blekinge Idrottsförbunds 100-årsjubileum 2008. Förutom framgångarna inom friidrotten är han också en välkänd handbollstränare.



*Kvällens gästtalare var Lars Hällkvist, från Karlskrona. Han utsågs till århundradets ledare i Blekinge vid Blekinge Idrottsförbunds 100-årsjubileum 2008. Lars höll ett intressant föredrag om sina tre adepter - Ulf Rönner, Christer Garpenborg och Thorsten Johansson, som alla tre deltog i OS och är skildrade i BLIS årsbok 2015 – "BLEKINGAR I OS 1948-1976". Foto: Torbjörn Sunesson.*

Han inledde sitt föredrag med att konstatera att Sverige inte sedan Lennart Strandberg på 1930-talet (hans svenska rekord på 100 m på 10,3 var från OS i Berlin 1936) och sedermera europamästaren på 200 meter 1962, Owe Jonsson (som tragiskt omkom i en bilolycka två veckor efter EM-triumfen), haft någon sprinter av internationell klass.

1967 blev Lasse tränare i KA 2 IF, "anställd" av legendariske Carl-Johan Ekelund, och det gällde framför allt sprinterträning. Från 1974 hade han samma uppdrag i landslaget för seniorer. Lasse menade att kraven i KA 2 (läs: C-J Ekelund) var mycket högre än i landslaget. Ekelunds stora mål var att bli bästa friidrottsklubb i landet, vilket innebar att man vann det klassiska "Standaret". Detta innebar till exempel att alla sprinters fick springa stafett 4 x 800 meter för att plocka standarpoäng, ja, t.o.m. "Garpen"!

Från 1968 och cirka 10 år framöver var KA 2 IF en maktfaktor i svensk friidrott, vilket bland annat åtta segrar om standaret vittnar om. Lasse berättade många fina minnen om de tre nämnda KA 2-olympierna. Här några ex:  
När KA 2 IF för första gången vann standaret 1968 gick SM såväl individuellt som i stafett under samma vecka, i Malmö. Den stora hjälten i KA 2 var *Ulf*

*Nilsson (senare Rönner)* som avverkade 14 lopp under sex dagar! Att han fick startförbud av tävlingsläkaren inför den avslutande långa stafetten bekymrade honom inte. Han skulle springa! Mot alla odds lyckades Ulf på sista sträckan gå om alla som var före honom vid växlingen. Det var bara Hellas (Åke Swedmyr, tvåa, efter Ulf, på 400 m individuellt) som stretade emot, men även honom passerade Ulf innan mållinjen, om än samma sluttid. Det var bara ett krux, Ulf tappade stafettpinnen i samband med målgången, och detta är inte tillåtet. Hellas protesterade, men när de fick höra talas om Ulfs heroiska vecka, drog de tillbaka protesten. Hällkvist säger fortfarande att han aldrig varit med om något liknande. Ulf deltog i OS i München 1972 där Sverige kom sjua på 4 x 400 meter på tiden 3.02,57, vilket fortfarande är svenskt rekord.

*Christer Garpenborg*, född Gustavsson, kom från Linköping till Karlskrona 1971. Han är bland det mest "osvenska" man kan tänka sig. När han kom över till USA (El Paso) slog han världsrekord på 60 yards inomhus och blev amerikansk mästare på 100 meter. När han noterade 9,9 på 100 m (om än i stark medvind) hade han knappt behövt telefon över Atlanten när han ringde mitt i natten. När han slog Strandbergs klassiska rekord på 100 meter i pausen på en allsvensk fotbollsmatch på Värendsvallen i Växjö 1973 och noterade 10,2 hör det till saken att han på SM i Västerås några dagar innan fått stryk av Thorsten på både 100 och 200 m. Det sved naturligtvis och självfallet fanns det en viss rivalitet dem emellan.

Även Lasse fick känna på Garpens kritik emellanåt. Efter en ypperlig säsong i USA var det dags för inne-EM 1974 i Göteborg. Efter en fin semifinal på 60 m, trodde Christer att han skulle kunna hota OS-mästaren Borzov från Sovjet. Så blev det nu inte. Borzov vann klart och Christer blev fyra. Då gick "Garpen" ut i Sveriges Radio och anklagade Lasse för att han från läktaren borde ha sett att han hade för korta spikar, d.v.s. samma spikar som fungerade bra i försöken och i semifinalen. Efter det var det lite frostiga förbindelser, innan Christers pappa fick reda ut det hela.

*Thorsten Johansson* slog igenom 1972 då han i Östberlin noterade 10,3 respektive 20,7, d.v.s. tangerade svenska rekord på båda distanserna. Tyvärr räckte det inte för att övertyga SOK om deltagande i München 1972. Nästa OS-år, 1976 i Montreal, hade Thorsten tagit över det svenska rekordet på 200 m efter 20,61 i Östtyskland. Och denna gång räckte det till en OS-biljett. Thorsten tillhör också de få som har gjort fem starter i finnkampen, d.v.s. individuellt på 100, 200 och 400 meter, samt såväl korta som långa stafetten. Thorsten har

också varit ordförande i KA 2 IF i några år, bland annat under 100-årsjubileet 2010.

Lasse passade också på att hylla Åke Mattisson efter hans heroiska SM-tiokamp 1969 på Sollentunavallen, vilket i princip var Åke sista friidrottstävling, i varje fall i elitsammanhang.

Årsmötet avslutades med lotteri och en fikastund.

Vid pennan

*Gösta Rörstrand*

Bildkavalkad:



*Styrelsemedlemmarna i BLIS fr.v. Kenth Borgström, Annika Klar och Barbro Engkvist laddar upp inför årsmötet. Foto: Bengt-Erik Mattisson.*





*Styrelseledamoten Kerstin Henmyr, hedersledamoten Elsa Enarsson och Nils Henmyr från valberedningen läser ur verksamhetsberättelsen. Foto: Bengt-Erik Mattisson.*



*Bandyveteranen Bengt-Göran Gadd, från Fredriksberg var på plats och träffade gamla idrottsbekanta under kvällen. Foto: Bengt-Erik Mattisson.*



*Kändisen Tommy Nilsson från Ronneby, även kallad Sverigevandraren, var på plats och skänkte en av sina böcker, som förstapris till kvällens lotteri. Foto: Bengt-Erik Mattisson.*



*Fr.v. förre handbollsspelaren i KA 2 IF Anders Karlsson med en A-landskamp, nuvarande tränaren och ledaren i IFK Karlskrona Lars Hällkvist, tidigare sportchefen på BLT Roland Andersson och nuvarande ordföranden i Blekinges bordtennisförbund Hans Svensson. Foto: Bengt-Erik Mattisson.*