

Blekinge Idrottshistoriska Sällskap Årsmötesprotokoll 07-04-19

Tid och plats: Ronneby Brunn, kl 19.00 – 20.45.

Närvarande: 40-talet medlemmar

§ 1 Årsmötet öppnas

Ordföranden Stig Hallberg hälsade välkommen och vände sig speciellt till hedersordföranden Arne Karlsson och hedersledamöterna Elisabeth Mattisson, Jarl Rundqwist och Lars Dreje, samt öppnade årsmötet.

Ordföranden gav en kort resumé över det gångna verksamhetsåret, då BLIS fyllde 20 år.

§ 2 Stadgeenlig kallelse

Skriftlig kallelse hade utgått drygt en månad innan årsmötet. Dessutom hade kallelsen varit införd på BLIS hemsida, varför årsmötet ansågs stadgeenligt utlyst.

§ 3 Val av ordf och sekr

Till ordförande för årsmötet utsågs Kjell-Åke Karlsson och till sekr Gösta Rörstrand.

§ 4 Val av justerare

Till att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet utsågs Nils Henmyr.

§ 5 Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Anders Karlsson och K-G Larsson.

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Sekr föredrog verksamhetsberättelsen som med godkännande lades till handlingarna.

§ 7 Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av Pertti Pennanen och lades till handlingarna.

§ 8 Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultat- och balansräkning kommenterades av kassören och lades med godkännande till handlingarna.

§ 9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10 Fastställande av årsavgift

Årsmötet beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årsavgiften för det kommande verksamhetsåret förblir oförändrad, vilket innebär 120:- för enskild medlem, 150:- för familjemedlem, 160:- för föreningar/SDF samt 300:- för kommuner/företag/stiftelser.

§ 11 Verksamhetsplan och budget

Redogjorde för styrelsens förslag till verksamhetsplan respektive budget för 2007 (bil).

Efter påpekande från Elisabeth Mattisson betonades vikten av att intervjua gamla idrottsprofiler, innan det var för sent. BLIS ordf meddelade att intervjuer i fortsättningen skulle göras med de nya tekniker som finns, tex DVD. Pertti Pennanen ansåg dock att ett skriftligt dokument också skulle finnas.

Årsmötet beslutade att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget.

§ 12 Val av ordförande

Årsmötet beslutade enhälligt att omvälja Stig Hallberg till ordförande på ett år, i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13 Val av fyra styrelseledamöter

Till styrelseledamöter på två år omvaldes Thore Arnström, Nisse Göransson, Kerstin Henmyr och Gösta Rörstrand, även detta enligt valberedningens förslag.

§ 14 Val av två revisorer och en revisorsuppleant

Till revisorer på ett år omvaldes Jan-Anders Cronholm och Pertti Pennanen och till revisorsuppleant på samma tid omvaldes Fredrik Olsson, helt enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av valberedning

Till valberedning på ett år utsågs Åke Nilsson (sammanställande), Rolf Trulsson och Bertil Lindrup. Den sistnämnde är nyvald efter Börje Werlemark som undanbett omval.

§ 16 Ev motioner

Några motioner fanns inte att behandla.

§ 17 Övriga frågor

På förslag av Åke Nilsson beslutades att översända en blomma till avgående ledamoten i valberedningen, Börje Werlemark.



Årets veteran Kerstin Henmyr K70 får blomma och diplom av Blisordf. Stig Hallberg.

§ 18 ”Årets veteran 2006”

Till ”Årets veteran 2006” hade juryn enhälligt utsett friidrottaren, orienteraren, gymnasten

m m *Kerstin Henmyr* (f 1936), Olofström, för bl a fyra IVSM-titlar under året samt såväl svenska som nordiska rekord både inom- som utomhus i friidrott. Klubbarna hon representerar är UF Contact, OK Vilse 87 och OlofströmsGymnasterna. Sekr redogjorde kortfattat för dels juryns arbetsätt och dels Kerstins meriter (bil). ”Årets veteran”, den 5:e i ordningen, uppvaktades av ordf med check, blomma och T-shirt.

§ 19 Årsmötet avslutas

Mötesordföranden, tillika Blekinge Idrottsförbunds ordförande, framförde medlemmarnas tack till styrelsen för bra jobb under året, samt avslutade årsmötet (kl 19.40).



Årsmötets underhållare tennisevangelisten Lars Dreje f.24 och expertkommentatorn Jan Gunnarsson f.62 övertar podiet efter Blissekr. Gösta Rörstrand.

§ 20 Kåseri om tennis

Det numera traditionella idrottstemat på BLIS årsmöte handlade denna gång om tennis, och ett par verkliga experter hade anlåtats för uppdraget, nämligen *Lars Dreje*, Karlshamn och före olofströmaren *Jan Gunnarsson*, numera Växjö.

Lars, som är född i Karlshamn, inledde med att trots föräldrarnas stora tennisintressen, så var det främst friidrott och fotboll som lockade i ungdomsåren. Den första träningslokalen var

”brännvinskungen” Schmidts son Ottos ”Fyllan och Villan”, som hade måtten 10 x 4 m, och där man målat en linje på 91,4 cm höjd på kortsidan, vilket skulle motsvara den reglements-enliga näthöjden. Här stod en förhoppningsfull 13-åring och nötte dagarna i ända. 30 år senare blev en annan yngling (Björn Borg) berömd för samma metod, fast det var på en garagevägg i Södertälje.

Som 16-åring 1940 fick han representera Blekinge vid Skol-SM och minns bl a att han blev utslagen i dubbel mot en jämnårig som hette Lennart Bergelin. 1941 var han uppe i sin första DM-final (utomhus) mot 60-faldige distriktsmästaren m m, Erik Sundmark, Karlskrona.

Det blev dock förlust mot den mera tekniskt drivne och rutinerade motståndaren. Två år senare fick Lars sin revansch, men denna gång gällde det inomhus-DM.

1941 – 46 hade Lars tagit värvning på Kungliga Norra Skånska Infanteriregementet i Kristianstad, i dagligt tal kallat I 6 (senare P 6, i dag Högskola). Han tog dock sitt förnuft till fånga och satsade i stället på studier på Folkskoleseminariet, varav bl a ett år i Stockholm och tre år i Lund. I Stockholm var han med i AIK, liksom bl a Bergelin, och hade ibland nöjet att se dåvarande kronprinsen (sedermera kung Gustaf VI Adolf) träna. Lars ansåg att kronprinsen var en betydligt bättre tennisspelare än sin mera legendomspunne far, Gustaf V. Under tre år i Lund representerade han ATK Lund och mötte bl a DC-spelaren Torsten Johansson (då Malmö TK). Mot teknikern och showaren Johansson blev det inte många game. Sin främsta merit anser han Universitetsmästerskapet i HD 1949, tillsammans med Hugo Hagander, f ö välkänd skådespelare och revyartist.

1952 hamnade Lars åter i Karlshamn och därvarande KTK. 1958 var han med och tog upp klubben i högsta serien i södra Sverige. En grej som grämer var att han aldrig lyckades vinna ”Blekinge-Tallriken”, en handicaptävling där det krävs tre raka segrar eller fem totalt att för priset skall bli ständigt egendom (Janne G har en sådan). Lars hade fyra in-teckningar och när det var dags att plocka hem priset för gott så blev det förlust mot Jonny Ringberg.

Trots att det blev förlust så minns han ett möte med förre storspelaren Åke Eliasson vid en veterantävling 1969 (H 45) i Ronneby. Lennart Hyland hade slagit vad med Lars far att Åke skulle tappa högst ett game/set. Siffrorna blev 3-6, 3-6 så Hyland fick hosta upp en 50-lapp. På 50- och 60-talet blev det många matcher mot bl a karlskroniterna Garén, Gynning, ”Jimpen” m fl. I slutet av 70-talet började Lars en ny karriär, som domare. Det blev med åren många fina uppdrag i Stockholm Open, Båstad, Davis Cup-matcher m m. Mest utskälld blev av den normalt sett snälle Anders Järryd. Men för det mesta så gick det bra.

Lars avslutade med att berätta om svensk tennis stora dagar med 7 DC-segrar och att detta berodde på att ungdomen hade förebilder att se upp till. Innan epoken Borg, var det först Bergelin sedan kom Sven Davidson, Janne Lundqvist och Uffe Schmidt. Efter Borg var ju de två stora Mats Wilander och Stefan Edberg. Till världens bästa spelare genom tiderna utsåg han Rod Laver, Australien, den ende som hittills plockat hem Grand Slam två gånger.

Jan Gunnarsson började träna tennis som 7-åring 1969 i gamla Idrottshallen i Olofström. Tränarna var Tord Widerberg, Lennart Johansson och Ingvar Björnson. Trots att pappa Sune ”fixat” ett tennisgymnasium till Olofström så ville Jan satsa på tennis på heltid och flyttade till Malmö 1979, där han stannade i tre år. Därefter blev det Växjö TS.

1978 vann han JSM såväl inne som ute (för Olofströms TK). 1982 vann han sin första SM-titel, singel inomhus, för Växjö TS. Samma år var han förste svensk att vinna dubbeln i Stockholm Open (med Mark Dickson, USA). 1984 vann han tre GP-turneringar i dubbel, bl a Båstad, tillsammans med dansken Michael Mortensen. Segersiffrorna blev 6-0, 6-0! Han figurerar också i Guinness rekordbok för längsta tiebreak i Wimbledon, 26-24! Janne var uppe i sex GP-finaler

i singel och vann en (Wien 85). Han var i semi i Australian Open 1989. Han deltog flera gånger i DC-laget, bl a 89 i finalen mot Västtyskland i Stuttgart. Tyvärr blev det förlust med 2-3 i såväl dubbeln, tillsammans med Järryd, som i matchen totalt, efter strålande spel av Boris Becker. Bästa matchen anser han själv var när han besegrade just Becker i Stockholm Open med 3-0 samma år. Bästa världsrankingen var 25:e. Hans fruktade serve har uppmätts till 217 km/tim. På det låg han på *fem-i-topp* i världen. Hans proffskarriär sträckte sig mellan åren 1979 – 94.

Efter en del år i Monte Carlo bor han sedan många år tillbaka med familjen i Växjö. Han jobbar bl a på Radio Kronoberg när han inte är expertkommentator på SVT. Han har arbetat med bl a Bengt Grive (svårast att jobba med), Peppe Eng, Björn Hedman och Johan Ejeborg. Dessutom tränar han turister på en spansk tenniscamp, som bl a Lennart Bergelin var med och startade för ett antal år sedan. Efter kvällens föredrag bär det av till Köpenhamn f v b från Kastrup kl 06.00 på fredagsmorgonen för just ett dylikt uppdrag.

Janne var väl inte helt överens med Lars vem som var världens bästa genom tiderna. Han ansåg nog att som i alla andra sporter så går utvecklingen framåt. Det går inte att jämföra dagens utövare med 60- eller 70-talets. Själv ansåg han nog att dagens store, Roger Federer, är den genomgående främste hittills, även om han har sin överman på grus. Även Pete Sampras var bra. Angående Sveriges återkomst på världsarenan igen är det svårt att sia. Segern över Argentina och avancemang till semifinal i årets DC, innebär sämst fyra bland 131 deltagande länder, är bra. Han ansåg inte Sverige chanslösa mot USA (i september) även om bästa svensk (Söderling) endast är rankad 28. Davis Cup är alltid mycket nerver. När det gäller underlag, ansåg han, att man inte bara kan titta på vad som är sämst för motståndarna. Man måste också se till vilket som är det bästa för våra egna spelare. Han tror dock inte att det blir grus, som skedde i finalen 1984. Sportens utveckling går mot långsammare underlag, för att det inte enbart skall bli ett servekrig. De svenskar som man hoppas mest på bland de yngre (under 25 år) är servekanonen "Pim-Pim" Johansson och Andreas Winciguerra, som tränas av den andre olofströmsgiganten Magnus Larsson. Tyvärr har ju båda varit skadade i omgångar under en längre tid.

Janne avslutade med en liten solskenshistoria. När han var i Melbourne 1990 (Australian Open) hade han med sig kompisen Hasse Larsson, känd fotbollspelare/tränare i Mjällby AIF. När det lätjades fotboll som avkoppling från tennisspel- och träning, lurade Hasse skjortan av tennisessen, däribland Noah från Frankrike. Hasse tunnlade den franske charmören ett par gånger och det var en frustrerad fransman som frågade Janne vem den långe svensken var. Han kunde inte placera honom i något sammanhang. (Han hade tydligen aldrig varit på Strandvallen).

De båda kåsörerna avtackades med applåder och ordföranden överlämnade en blomma och T-shirt till Lars och en bok och T-shirt till Janne.

Årsmötet avslutades med fika.

Dag som ovan

Justeras:

Gösta Rörstrand
Sekr

Kjell-Åke Karlsson
Mötesordf

Nils Henmyr
Justerare