

BLIS Höstmöte 2015

Idrottsmuseet invigt i Ronneby



Floyds hörna invigdes vid BLIS höstmöte 2015 på Ronneby Brunn.

I samband med Blekinge Idrottshistoriska Sällskaps Höstmöte invigde Blekinge Idrottsförbunds nye distriktsidrottschef, Patric Nilsson länets Idrottsmuseum på dess nya plats i Ronneby.



Blekingeidrottens distriktschef Patric Nilsson invigde Floyds hörna och länets Idrottsmuseums nya placering i Ronneby. Han höll sedan ett intressant föredrag om idrotten i länet och om sin egen elitkarriär i orientering och friidrott.

Blekinge Idrottsmuseum, som sedan oktober 2003 funnits i Olofström, har sedan förra året flyttat till Ronneby Brunn. En pressträff anordnades den 17 juni 2014 för att bland annat informera om den framtida verksamheten. Efter många turer var det äntligen dags för "återinvigning", vilket skedde tisdagen den 24 november 2015 inför 35-talet närvarande.

BLIS vice ordförande Torbjörn Sunesson hälsade välkommen och hade bland annat nöjet att hälsa den legendariske Brunnschefen Arne "Isen" Israelssons döttrar, Eva Lindh och Lena Israelsson, välkomna till evenemanget. Det var ju "Isen" som kom på den strålande idén att bjuda in den populära boxningvärldsmästaren Floyd Patterson till träningsläger på Brunnen. Första besöket var 1964 och sedan blev det ytterligare två under 1960-talet.

Torbjörn passade också på att tacka vår samarbetspartner Blekinge museum för byggandet av den så kallade "Floyds hörna" och installationen av dels två monitorer, som under kvällen rullade bilder från blekingska idrottshändelser. Dessutom fanns två nya s.k. roll-up, en som informerade om BLIS verksamhet och en som presenterade Floyd Patterson. Det återstår dock en del arbeten med bland annat belysning av "hörnan" och ytterligare en monitor, som också kommer att visa DVD- och filminspelningar från hela Idrotts-Sverige.

Detta arbete kommer snarast att åtgärdas.

För själva invigningen av Idrottsmuseet och inte minst "Floyds hörna" svarade Blekinge Idrottsförbunds nye distriktsidrottschef, Patric Nilsson. Han gav en kort information om BLIS och idrottsmuseets verksamhet innan han uttalade det klassiska "...som jag härmed förklarar invigt".

Efter några intervjuer av Torbjörn, med bl.a. "Isens" döttrar", där storsyster Eva hade nöjet att hälsa Floyd välkommen till Ronneby när han klev av planet på Kallinge flygplats (även om det inte blev så mycket sagt) och dels med bandylegenden Bengt-Göran Gadd som

ofta såg Floyd både i affären och ute på träningsrundor kring Brunnen med omnejd. Därefter vidtog mingel med cider och chips m.m.

Patric informerade om blekingsk idrott...

Efter förflyttning till lokal "Balder" gav Patric oss en liten inblick i länets och svensk idrotts framtida målsättning m.m.

När Patric blev ny chef tidigare i år på Blekinge Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna var Blekinge ett av de sista distrikten i landet där detta infördes, d.v.s. att man har en gemensam styrelse och en gemensam chef för såväl distriktsförbundet som SISU.

Patric gladdes med de stora framgångar som skett under året med att länet har lag som avancerat till högsta serien i både ishockey och handboll, även om det varit jättetufft i första hand för Karlskrona HK. Däremot var ju Mjällby AIF:s degradering ur superettan i fotboll en stor besvikelse.

På RF-stämman i Helsingborg i våras, där välkände Björn Eriksson blev ny ordförande, drogs riktlinjerna upp för de närmsta åren. Bland annat diskuterades vilka samhällstrender som påverkar inte minst idrottsrörelsen som t.ex. Globalisering - Urbanisering - Digitalisering. Bland utmaningar finns bland annat att behålla tonårsungdomarna inom idrotten, samt att hålla kostnaderna nere så att alla som vill skall ha möjlighet att få idrotta.

Svensk idrott - världens bästa!

Svensk idrottsvision är att vara världens bästa, men det behöver inte bara vara att vinna OS- och VM-medaljer, utan det är så många andra faktorer som spelar in, som t.ex. livslångt idrottande och självfallet folkhälsoaspekten.

Att idrottsrörelsen alltid varit landets största folkrörelse, åtminstone i modern tid, har varit en självklarhet under många år, men trenden är

inte lika uppåt i alla idrotter. Ser man på Blekinge så är innebandyn en av få idrotter som visar ökad verksamhet i form av det s.k. lokstödet. Annars hävdar sig Blekinge väl jämfört med övriga idrottsdistrikt (21 st) i landet. Vad man bland annat konstaterat är att organiserad idrott inte är lika populärt bland dagens ungdom. Man vill ha mer spontanitet när det gäller tider och platser.

... och sin egen idrottskarriär

Patric är född 1964 och började med pingis i Lyckeby BTK som 7-åring. Han höll på med all idrott fram till 14 års ålder. Då gick han och en kompis hem till "farbror" Torbjörn (Sunesson) för att få träningsråd. Åren 1980 - 83 blev det mest orientering, via FK Vittus till mera hård- satsande OK Orion, med bland annat blivande världsmästaren Kent Olsson. Patric gick på orienteringsgymnasiet på Nordenbergsskolan i Olofström åren 1980 - 82.

Därefter tog friidrotten överhand. I princip tränade han två pass om dan under åren 1983 - 1990. Bland annat vann han tre individuella SM, två på 3.000 m hinder och ett i terräng, samt seger i finnkampen på hinder. Själv var han mycket nöjd med sin insats på VM i terräng i Auckland på Nya Zeeland där han blev 110:a (27:e europé) i den mördande konkurrensen med nio deltagare från vardera Kenya, Etiopien, Tanzania med flera afrikanska länder. Han har också en framstående placering i *klubben* "Snabbare än Gunder", där det gäller att ha bättre tider än vår världsrekordhållare från 1940-talet på 1.500, 3.000 och 5.000 meter. Av sina personliga rekord anser Patric att hans 7.49,63 på 3 000 meter är det bästa. Tiden innebär att han ligger sju i Sverigestatistiken genom tiderna. Hans 8.31,57 på samma distans, men med 35 hinder, ger en tiondeplats i statistiken.

Patric avtackades av Torbjörn med en blomma och BLIS T-shirt samt en stark applåd av publiken.

Sammankomsten avslutades med förtäring och traditionellt lotteri.

Vid tangentbordet: Gösta Rörstrand



BLIS sekreterare Gösta Rörstrand (Olofström) antecknade det mesta om kvällens Höstmöte.

Fler bilder från mötet:



Efter invigningen höll Patrik Nilsson ett intressant föredrag. Då sa han bland annat så här: Svensk idrottsvision är att vara världens bästa, men det behöver inte bara vara att vinna OS- och VM-medaljer, utan det är så många andra faktorer som spelar in, som t.ex. livslångt idrottande och självfallet folkhälsoaspekten. Sedan utvecklade han dessa tankar mera i detalj.



35 åhörare hade bänkat sig för att lyssna på Patric. Fem av dem var fr.v. Hans Svensson (Blekinge Bordtennisförbund), Annika Klar (Blekinge Museum och BLIS styrelse), Roland Andersson (författare och journalist), Anders Karlsson (f.d. handbollsspelare, men idag dragspelare) och Anders Eliasson f.d. elitdomare i handboll.



Döttrarna till den f.d. legendariske chefen på Ronneby Brunn Arne "Isen" Israelsson, Lena Israelsson och Eva Lindh var på plats vid höstmötet. De minns när Floyd Patterson tränade i Ronneby i mitten av 1960-talet. En ung Lena mötte Floyd på Kallinge flygplats, vid hans första besök på Ronneby Brunn och överlämnade en blomsterbukett.



Tre Ronnebykillar. Fr.v. Benny Torstensson (Ronneby OK), Johnny Sirholm, och Bosse Ekström (båda representerade Ronneby Gymnastikförening).



Bland publiken hittade vi också, fr.v. Per Engkvist (Orienterare i Skogsvandrarna och i Ronneby OK), Gösta Rörstrand (BLIS styrelse och UF Contact), Lena Israelsson (dotter till Arne "Isen" Israelsson), Barbro Engkvist (BLIS styrelse och Ronneby OK).



Efter Patrics föredrag bjöds det på kaffe med dopp. Willy Fohlin (Hällaryd IF:s store Ikon) njöt av fikastunden. Han mådde också bra när han fick snacka om att hans Hällaryd gått upp i fotbollstreaan för första gången, hösten 2015.

"Jag är imponerad av Patrics lysande resultat i friidrott och orientering, inte visste jag att det var han som gjort detta förrän jag lyssnade på honom ikväll", sa en överraskad Willy.



Sonnie Nilsson (Tjurkö) spelade under 1940- och 1950-talen både fotboll i Bollis, bandy i Saltö BK, handboll i Saltö BK och ishockey i Hästö IF.

"Det var ett trevligt Höstmöte BLIS hade och jag visste inte vilken fantastisk idrottskarriär som Patric Nilsson haft. Intressant att hör honom berätta", berömde Sonnie vid kaffebordet.



Bandylegendaren Bengt-Göran Gadd (Fredriksberg BK) och Lena Israelsson pratade gamla minnen från Ronneby och om Floyds besök i staden.



Patric avtackades med en blomma och BLIS T-shirt, samt en stark applåd från publiken.

Torbjörn Sunesson tog bilderna vid BLIS Höstmöte.