

BLIS-Nytt nr 19

Kära Blis-vänner!

I detta BLIS-nytt ska det bara handla om er och mig (oss). Inget är mer utvecklande för vår verksamhet än kontakterna jag (vi) har med er. Den här gången gäller det fem telefonsamtal och vilka resultat de åstadkommit.

En vacker sommardag i mitten på juli ringde mig Birgit Djörke. Hon var född Melander dotter till saltöledaren Bertil Melander. Som 15-åring simmarflicka i KSS hade hon börjat sin mer uppmärksammade simmarkarriär år 1948 med att sätta distriktsrekord på 100 m bröstsim vid en välbesökt ("mer än 1000 åskådare" ur blänkare i SSD 13/8) Eldfest på Saltö simstadion torsdagen den 12 augusti 1948. OS pågick i London och just fredagen den 13 augusti skulle Sverige bli olympiska mästare i fotboll. Därför var det dålig uppföljning av eldfestresultaten i den lokala pressen. I BLIS årsbok 2000 tillika KSS jubileumsbok (100 år) hade jag fått till det att Birgit satt sitt rekord vid DM (sid 64). Så var det inte. Resultatet av samtalet blev att Hjalmi Olesjö, IFK Ronneby och Maud Lundin, KSS båda blev av med sina distriktsrekord på 1.39,5 - satt vid dött lopp (Hjalmi distriktsmästare efter omsimning) vid DM i Sänksjön 24/7 1948 - vid Eldfesten på Saltö 12/8. Vid DM blev Marianne Hammarström, KSS trea och Birgit fyra. Originalprotokollet från Eldfesten den 12 augusti hittade jag i KSS samlingar i Blekingearkivet i Bräkne-Hoby. Jag återger det med bana, namn, resultat (tre klockor på segraren) och placering.

6	Marianne Hammarström	1.46,5	4		
4	Maud Lundin	1.40,1	2		
5	Birgit Melander	1.38,0	1.38,0	1.38,4	1
3	Hjalmi Olesjö	1.41,0	3		

En månad senare ringde mig Erik Palmgren från Gnetteryd. Han hade också funderat över några rader i KSS jubileumsbok Som släktforskare hade han sökt och sökt efter de Five Charleys från Blåningsmåla (sid 28). Hade han letat i Karlskrona stadsförsamling hade det varit lättare att hitta Greta Svensson och kompani, som simmade och hoppade på Saltsjöbaden i mitten på 20-talet. Resultat: Tro inte på allt som står i tidningen.

Tidigt på sommaren alldeles i början på juni ringde mig Anders Nilsson, kassör i Blekinge skolidrottsförbund. Han undrade om jag kunde tänka mig att hjälpa till att göra förbundets jubileumsskrift (50 år). Resultat: Nästa årsbok i BLIS blir Blekinge Skolidrottsförbund 1956-2006 plus Skol- och ungdomskommittén i Blekinge Idrottsförbund 1935-1955 plus Skolidrott i Sverige och Blekinge 1813-1934. I redaktionskommittén sitter Hans Andersson, nuvarande ordföranden i Blekinge Skolidrottsförbund, Anders Nilsson, Tullskolan, Ingvar Gustafsson och Ulf

Borgström, Jämjö, och så jag. Birger Samuelsson, Rödeby, Lasse Hällkvist, Lyckebyskolan, Britta Johansson, Ronneby, Hans Rolander, Karlshamn och Rolf Lindén, Sölvesborg har lovat att bidra med självvalda mer eller mindre personliga upplevelser från sina år inom skolidrotten.

I mitten på augusti ringde jag upp Hans Appelquist, Bräkne-Hoby (efter att han ringt Torbjörn Sunesson och Torbjörn mig). Det gällde en oljemålning - 4 fot bred och 3 fot hög - med friidrottsmotiv från femtiotalet. Konstnären hette Nils Nilsson och var till kusin till Hans far Uno. Hans sände oss några bilder på tavlan vilka jag visade Tullan Gunér, chef på Blekinge Museum, med konst som stort intresse. Resultat: Intressant, sa Tullan. Jag tar gärna emot den i museets samlingar och låter Blis visa den på Idrottsmuseet i Olofström.



Här flankerar Torbjörn och Hans den häckstora oljemålningen. Vill ni se den i naturlig storlek är ni välkomna till invigningen av Arena Rosenholm 29/10 2005. Den finns kvar på SISU-kansliet till den 7/12 2005.

Några dagar senare ringde mig Alf Andersson, Kallinge (först hade han ringt Stig Hallberg som i den här frågan hänvisade till mig). Det gällde att få möjlighet att visa autografer vid invigningen av Arena Rosenholm. Resultat: Vid invigningen av Arena Rosenholm lördagen den 29 oktober 2005 då Sisu kommer att visa sina nya lokaler ute på Rosenholm visar också BLIS lite av varje i Sisu-kontoret, bland annat Alfs autografer bland annat av handbolls- och fotbollsspelare. Då ses vi.

Ja, vi ses naturligtvis dessförinnan: Samlarmässan i Olofström 25/9, Höstmötet på Hamel Sails i Karlshamn 5/10 och Caféquäll i Svängsta 25/10. Kolla vår hemsida www.blis.nu för mer information!

Er tillgivne
Åke Mattisson