

# BLIS-Nytt nr 25

April 2009

**Kära vänner!**

Omstart är på väg ut ur idrotten. Finns kvar i friidrotten. Och i museivärlden. Vårt första "idrottsmuseum" var högst tillfälligt. Några veckor på ett ställe och några på ett annat. Vårt första stationära Idrottsmuseum var Brofästet. Vad vi tyckte om det! Nu är det omstart på Linnévägen - och faktiskt känns det lika bra som vid första försöket. Bara att ta nya tag. Precis som i idrotten.

Apropå tillfälliga utställningar så har vi haft en redan på vårt nyblivna stationära idrottsmuseum på Linnévägen. Redan efter tre fyra månader var det dags. Vi kunde inte låta bli att fira att det var 50 år sedan VM i fotboll arrangerades i (hela) Sverige försommaren 1958. **När folkhemmet fick fotbolls-VM** var namnet på utställningen och den var sammanställd av kyrkhultsbon *Karl-Erik Karlsson*. En av de svenska stjärnorna - vi blev ju silvermedaljörer - var målvakten Kalle Svensson från Hälsingborg (som det skrevs då). Några år senare skulle hans plats i HIF-målet tas över av Stig Hallberg från Svängsta. Han har fortfarande kontakt med Kalles dotter Monika och hennes man Åke Larsson och de bor i Ängelholm. Han i sin tur hade spelat fotboll mot Kjell-Åke Karlsson och hans Kirseberg en gång i tiden. På en DVD från Remfabriken i Ängelholm visades hur VM-fotbollen Top Star tillverkades. Och nu har vi en ny tillfällig utställning på gång också den sammanställd av Karl-Erik Karlsson. Den handlar om en VM-seger försommaren 1959. Ingemar Johanssons förstås. Den här utställningen var planerad innan Ingemar gick bort men blir naturligtvis inte mindre publikdragande efter Ingos bortgång. Läs mer om utställningen nedan!



*Kjell-Åke inviger utställningen.*



*Stig hälsar Monika välkommen.*



*DVD-filmen skådas av Monika och Åke L.*



*Thore och Karl-Erik kollar de liggande montrarna.*

### **Utställning om "Ingo" på Idrottsmuseet - sekreteraren informerar.**

Under fjolåret hade vi en mycket uppskattad utställning på Idrottsmuseet i Olofström om "Fotbolls-VM 1958" med anledning av att det var 50 år sedan detta prestigefyllda arrangemang hade landat i Sverige – och att sedan Sverige gick till final gjorde ju det hela så mycket större. Utställningsmaterialet hade vi lånat från Karl-Erik Karlsson i Kyrkhult.

Karl-Erik visade sig även ha material om vår boxningsvärldsmästare Ingemar Johansson och vi hade beslutat att även detta 50-årsjubileum (26 juni), dvs då "Ingo" blev världsmästare i tungviktsboxning, skulle uppmärksammas. Med anledning av Ingemars frånfälle i början av året ansåg vi dock att vi kunde flytta fram "premiären" och vi har redan börjat rusta för denna utställning. Utöver Karl-Eriks samlingar har också Bonnie Johnsson i Vilshult, som var/är litet av "fastighetsskötare" av Ingemars och tidigare hustru Edna Alsterlunds torp i Vilshult, en del foton och andra souvenirer som skall vara med på utställningen.

Bland alla rariteter som ställs ut i de tre montrarna kan bl a nämnas gramfoninspelningen (78-varvs "stenkaka") av Lars-Henrik Ottossons raspiga radioreferat från Luxemburg från den första matchen mellan Ingemar och Floyd. Men här finns också ett stort antal matchprogram, med start redan 1950, via första VM-matchen i New York och fram till "Ingos" sista proffsmatcher. De första programmen är ganska enkla och självfallet i svart/vitt för att sedan bli mera exklusiva med färgbilder m m när det börjar handla om de stora matcherna.

Ett par filmaffischer finns också att beskåda. Ingemar spelade bl a mot dåtida stora skådisar som Alan Ladd och Anthony Steel. Ett flertal böcker finns, som tex Ingemars egen (nåja, sportjournalisten Åke Hall på GP hade nog både ett och två fingrar med i författandet) "Sekonderna lämnar ringen" samt böcker av

bl a Glokar Well, Sigurd Glans och inte minst Ingos manager Edwin Ahlqvist.

Det finns också ett stort urval av veckotidningar. Alla skrev ju om Ingemar, och en hel del om dåvarande fästvän/hustru Birgit, som t e x Hemmets Journal, Hemmets Veckotidning, Allas Veckotidning, Se, Bildjournalen, Fickjournalen, Motor, Tekniktidningar, Seriemagasinet, Match och självfallet Rekord-Magasinet (och månadstidningen AllSport), de två sistnämnda Edwin Ahlqvists egna tidningar. Video, EP-skivor, matchbiljetter, keps, läskflaskor, foton, idolbilder m m finns också på plats. Vi återkommer med exakt datum när utställningen startar.

**Kassören meddelar.**

BLIS har idag 439 medlemmar, men vi behöver flera, så hjälp oss att värva t.ex. din kompis eller släkting eller någon förening. Årets medlemsavgifter är oförändrade och är enl. nedan: Enskild medlem 120:-, familj 150:-, föreningar, distrikt och specialdistriktsförbund 160:-, myndigheter, stiftelser, företag 300:-. I medlemsavgiften ingår BLIS´ årsbok, som i år handlar om Handbollens historia i Blekinge och beräknas vara klar till hösten.

Medlemsavgiften erlägges genom inbetalning på pg 37 79 78 - 2 eller bg 5826-7808. Några medlemmar resterar dock fortfarande med sin årsavgift och vi vill gärna ha er kvar i Sällskapet, så betala gärna in den så snart som möjligt.

Mvh Elsa Enarsson, Hunnemarav. 34, 374 30 Karlshamn, 0454-843 38

Hjärtliga hälsningar

Åke Mattisson

Red. BLIS-Nytt