

BLIS-Nytt

Nr 29

December 2011

Kära vänner!

Tack för senast! Jag tänker naturligtvis på 25-årsjubileet. Ni som inte var där får väl nöja sig med att läsa Minnesanteckningarna på vår hemsida www.blis.nu under Aktuellt. Och så finns det en hel sida i Bas Blekinge vecka 43/Fredag 28 oktober 2011 och en sida i Blekinge-Posten den 3 november om festligheterna på Ronneby Brunn den 26 oktober. Och Jubileumsboken förstås. Den har väl alla fått vid det här laget.

Nästa år är ett helt annat år – OS-året 2012. Redan har en blekingebo skrivit om OS-året 1912 som ett 100-årsminne av de första moderna olympiska spelen, en modell som håller även 2012. Christer Isaksson heter författaren född i Ronneby 1951, journalist och författare i Stockholm sedan 70-talet. Har skrivit ett 15-tal böcker, de flesta om politik och ett par om idrott. Den senaste släpptes i oktober 2011 med titeln ”Stockholm 1912. Första moderna olympiska spelen. Människorna, Idrotten och Sverige”. Ambitiöst upplagd med 9 delar, 28 kapitel och 328 sidor. Den sjätte delen har kapitlen Viktor Balck: svensk idrotts skapare, Sigfrid Edström: Sveriges främste idrottsledare och Sven Låftman: cirkeln sluts (samarbete med hans dotter Eva Låftman har gett honom tillgång till Svens anteckningar och manus). Den åttonde delen har kapitlen favoriter, succéer, höjdpunkter, överraskningar, kändisar, kvinnor, missar och besvikelser, facit. Och här passar hos kändisen Kungen av Nalen perfekt. Det var han som vann OS-guldet i tresteg med nytt svenskt rekord: Gustaf Topsy Lindbom. Se resultatlista nedan! Köp och läs boken!

Blekingar i OS 1912 har vi skrivit en hel del om men än har vi inte skrivit allt. Det senaste skulle gälla en trestegshoppare från Karlskrona som enligt ett barnbarn skulle ha varit uttagen men inte haft tid och råd att delta: Ivar Carlsson f. 24/11 1889 i Karlskrona stadsförsamling.

Han tävlar för KAI och vinner sitt första DM 1909 och då gäller det 400m och sitt andra (och sista) 1911 och då gäller det tresteg. Förmodligen har han tävlat i tresteg tidigare - det var en populär gren i Sverige vid den här tiden som ni ser i resultatlistan nedan och så även i Blekinge. Vid DM i augusti vann han på 12,56 m som var nytt distriktsrekord. Tvåa var Ernst Burman med 12,53 m. En månad senare möttes de igen. Då vann Ernst med nytt personligt rekord -12,54 m. (Först 1915 slog han Ivars rekord med ett hopp på 12,97 m).

TRESTEGSHOPP.		
<i>Måndagen den 15 juli.</i>		
1.	G. LINDBLOM.....	Sverige 14,76 m.
2.	G. ÅBERG.....	» 14,51 »
3.	E. ALMLÖF.....	» 14,17 »
Oplacerade:		
	E. Winne.....	Norge 14,14 m.
	P. Adams.....	Förenta Staterna 14,09 »
	E. Larsen.....	Norge 14,06 »
	Hj. Ohlsson.....	Sverige 14,01 »
	N. Fixdal.....	Norge 13,96 »
	Ch. Brickley.....	Förenta Staterna 13,88 »
	G. Nordén.....	Sverige 13,81 »
	J. Halme.....	Finland 13,79 »
	I. Lindholm.....	Sverige 13,74 »
	E. Farrell.....	Förenta Staterna 13,57 »
	O. Bäurle.....	Tyskland 13,52 »
	P. Ohlsson.....	Sverige 13,45 »
	G. Kröjer.....	Österrike 13,33 »
	S. Jacobsson.....	Sverige 13,33 »
	C. D. Bricker.....	Canada 13,25 »
	T. Carroll.....	Storbritannien 12,56 »
	A. Maranda.....	Kanada 12,53 »

Åter till 1911. Förmodligen blev Ivar uppmärksammas som den bästa trestegshopparen i Blekinge året före OS och blev därmed nominerad till uttagningstävlingarna på Stadion i början på juni 1912 då säkert en 12-15 hoppare av bästa sverigeklass var kallade. Max tolv skulle kunna bli uttagna till den olympiska trestegstävlingen en månad senare. Han kan ha

varit med på uttagningstävlingen, han kan ha blivit en av de tolv, han kan ha förstått att han inte skulle ha blivit bland de tolv bästa om han ställde upp, och så gjorde han inte det.

Några rader om trestegstävlingen vid OS 1912 ur ”den officiella redogörelsen för Olympiska Spelen i Stockholm 1912 utgifven af organisationskommittén under redaktion af Erik Bergvall”.

”De täflande uppdelas i tre grupper, men då åtskilliga af de anmälda icke ställde upp till start, blef det relativt få i hvarje grupp”. Så inleds kapitlet om trestegshopp. Ja, resultatlistan ovan kom allra först. Hur gick då tävlingen till. Jo, alla i de tre grupperna fick tre hopp. Det bästa räknades. Den bäste i varje grupp gick till final – och tog sitt bästa försöksresultat med sig till finalen. Där gällde också tre hopp för de tre blivande medaljörerna. Ingen hoppade längre i finalen. Hade Ivar varit med hade han kanske klarat en kanadensare och en britt. Men ingen av de åtta svenskarna som ställde upp. Bara medaljörerna räknades. Övriga var oplacerade.

Kolla resultatlistan en gång till!

Jag tackar Katarina som vid samtal med Erna (min fru) på Väven (Strandgården) av en händelse (ja, min man håller bara på med idrott) kom in på en intressant historia (min farfar var uttagen till OS 1912 men ställde aldrig upp).

Vi önskar alla våra medlemmar En God Jul och Ett Gott Nytt År!

Redaktör: Åke Mattisson