



BLIS-Nytt

Nr 31 Juli 2012

BLEKINGE IDROTTHISTORISKA SÄLLSKAP BILDAT ÅR 1986

Kära vänner!

När jag började tänka på vad nästa Blis-Nytt skulle handla om var inte våren riktigt slut än men vinteraktiviteter som Stanley Cup dvs slutklämman av NHL i full gång och spelarflytten i hockeyallsvenskan konkurrerade med försnacket till fotbolls-EM för herrar och handboll i OS för damer. Så vi blandar och ger vi också.

Först lite om OS 1912. I förra Blis-Nytt skrevs om Gustav Edvard Månsson med rötterna i Rödeby som seglade i 8-metersklassen. Nu några rader om *Harry Rosenswärd* född i Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona den 20 april 1882 och som gick bort ogift i Stockholm den 16 juli 1955. Harry var också med i segling vid OS i Stockholm 1912 och som alla andra tävlade han i Nynäshamn i juli men i en något längre båt än Gustavs. Den var 10 m lång, hade en besättning på 8 man och hette Kitty. Fyra båtar var med i den här tävlingsklassen och Kitty blev etta. Detta visste jag då jag bad Bengt Mattsson om fler uppgifter om Harry. Här kommer de:

”Harry Rosenswärd tillhörde en gammal adlig sjöofficersläkt. Han var son till kaptenen vid flottan Otto Rosenswärd och Maria Sofia Wilkens. Harry R blev också kapten vid flottan (regementsofficer). Han tjänstgjorde som fartygschef på torpedbåtar och jagare, samt på kanonbåten Svensksund, och som sekond på pansarskepp. Efter avgången ur aktiv tjänst var han verksam som besiktningsman och bevakningschef.”

Kittys besättning (alla från GKSS – Göteborgs Kungliga Segelsällskap):

Carl Hellström	Erik Wallerius	Harald Wallerius
Herman Nyberg	Harry Rosenswärd	Paul Isberg
Filip Ericson	Humbert Lundén	



Kitty, Sverige.
Kapsegling, 10 m. klassen.

Sen mail från Blis-medlem. Och då gäller det en del av skridskoåkning. Det är inte konståkning, inte bandy, inte ishockey, inte skridskosegling och inte isjakt. Det gäller hastighetsåkning. Det stod faktiskt mer att läsa i BLT än vad Calle Holmberg tog åt sig till sin bok om Blekingsk idrott under 50 år. Här kompletterar *Kenth Borgström* - Eurosportexperten på hastighetsåkning på skridskor - med något mer om blekingsk skridskoåkning från förr i tiden Så här börjar han:

”För fem år sedan skrev jag en artikel om ’Skridskosporten i Blekinge’ (del av Blekinge Idrottsförbund 100 år som inte skrevs av Bengt Ottosson som däremot skrev sidan om ’Isjaktsegling’red:s.anm.) och skrev då bland annat.”

I Blekinge däremot, har sporten aldrig fått något fotfäste, vilket till största delen kan skyllas på klimatiska hinder, men min barndoms vintrar var ”riktiga vintrar” så nog borde det under vissa decennium när vintrarna var goda kunna bedrivas även hastighetsåkning på blekingska breddgrader?

”I samband med att jag under vintern försökt dokumentera alla resultat från SM i skridsko (första SM gick redan 1895) så hittade jag en notering i ’Nordiskt Idrottslif’ i februari 1907 om en planerad tävling i Karlskrona och BLT gav konkreta svar om detta och berättade om mycket bra is den 24 februari 1907 på Borgmästarefjärden och man hade genomfört tre distanser, exakt hur framgick inte riktigt. Den enda distans där man redovisade tider var 5000 meter och där vann Nils Linderöth på 11.40,2 (svenska rekordet var då 9.27,4) före Gustaf Olsson 11.40,6 och Axel Olsson 12.05,4. Enligt annons före tävlingen så arrangerades den av Karlskrona AI.”

Carlskrona Allmänna Idrottsförening - den tidens KAIF - som då Kenth skrev dessa rader fortfarande var i livet – KAIF alltså, eller rättare sagt, jobbade järnhårt för att fortfarande ha sin och Lyckeby GoIF:s verksamhet med i föreningslivets topp som med dagens resultat FK Karlskrona – Fotbollsklubben Karlskrona – båda nått sina mål. Lycka till!



Ur BLT 23/2 1907