



BLIS-Nytt

Nr 32 Augusti 2012

BLEKINGE IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP BILDAT ÅR 1986

Kära vänner!

När jag börjar skriva de här första raderna i nästa Blis-Nytt (dvs detta) har Sverige just tagit sitt första Guld i OS 2012. Och det var ju i segling. När jag skrev de sista raderna på förra Blis-Nytts första sida handlade det just om den svenska guldbåten Kitty. Det var i Blis-Nytt 31 som också är med i detta utskick vars huvudärende är inbjudan till vår höstträff på Ronneby Brunn. Över till OS 1912.

Jag fortsätter på vattnet nu i en utriggad åtta (med styrman – se bild nedan med Djurgårdsbron). Sverige vinner över Norge i heat 6 i första omgången (se bilden) med laget Roddklubben af 1912: Gustaf Brunkman, Per Mattsson, Sebastian Tamm, Schering Wachtmeister, Conrad Brunkman, William Bruhn-Möller, Ture Rosvall, Herman Dahlbäck (stroke – ”strokar” dvs bestämmer lagets roddtakt) och Willie Wilkens (cox=styrman). I omgång 2 blir det förlust mot Storbritannien (New College). Och det är som 5:e åtta den svenska besättningen lämnar båten i vilken ingår blekingesonen...

Gustaf Brunkman f. 2.9.88, Karlskrona Gift 30.12.19 med Elisabet f. 18.2.91 Katarina förs, Stockholm. Båda gick bort boende Burevägen 20 Djursholm, Gustav död 26. 11.1959, Elisabet d. 29.8.79.



UTRIGGADE ÅTTOR. Sverige vinner mot Norge.

Arvidsson, Per-Olof 1 1 -
F. 18/12 1864, d. 30/8 1947.
Skytte – Stockholms SkarpSF
1908 2:a frigevär helmatch lag (812),
5:e armegevär lag (374),
12:e frigevär helmatch ind.
(823)
1912 1:a hjort enkelskott lag (32),
5:e hjort dubbelskott (68),
18:e armegevär 300 m (87),
26:e hjort enkelskott ind.
(26) 48:e frigevär helmatch
(839)

Nu tar vi steget upp på Gärdet och följer den mångskjutande blekingesonen....

Per-Olof Arvidsson f. 28.12.64 Augerum, Karlskrona (ni vet att Agerum ligger i Sölvesborg). Gift 26.12.04 med Amanda Olivia f. 15.7.77 Holmestad, Skaraborgs län. Båda går bort i Stockholm, Per-Olof död 30.8.47 och Amanda d. 20.12. 73.

Två svenska OS-skyttar 1912 med rötter i Blekinge kvarstår att skriva om. Jag börjar med den västligaste född med förnamnen Ernst Allfrid i Holje by i Jemshögs socken (som namnen skrevs på den tiden) i mars månad 1876 som den 11:e nyfödde det här året (om jag minns rätt). Dagen var nämligen den 4 mars enligt födelseboken, som jag kunde tyda det i digitaliserad form av fotot tagit i arkivboken visat på dator på SVAR i Kallinge. Men *Ernst Alfred Johansson* blev det officiella namnet och födelsedagen den 11 mars. Så gott som omedelbart flyttade hela familjen över till västligaste Skåne nämligen till Sireköpinge som det stod i husförhörslängden i Jämshög. Gudskelov var släktforskarproffset Björn-Åke Petersson på plats och kunde hjälpa mig att få det som liknade Linköping i det handskriftssuddiga utflyttsmålet till just Sireköping och som han visste fanns i Skåne. Hela familjen flyttade dit: fadern snickaren Sven Johansson född i Gammalstorp 1835, modern Sissa Olsdotter född i Jämshög 1836, gifta 1859, och syskonen Bertil f 59, Olof f 62, Ingrid f 64, Hanna f 67 och Karl-Fredrik f 73. Ernst hamnade så småningom i Stockholm där jag i hos SVAR i Kallinge i Rotemansarkivet hittar honom som sedeltryckare, gift sammanboende utan barn. Han gick bort den 26 augusti 1936.

Vid OS 1912 blev han 20:e man med minigevär på 50m. Hans skytteklubb var Södermalms och Liljeholmens Skytteförening bildad 1895 genom sammanslagning av två skyttegillen.

Den andre OS-skytten har rötterna mitt i Blekinge. Han är nämligen född i Hjortornsmåla i Bräkne-Hoby socken den 10 februari 1884 med namnet Emil. Fadern var bonden Gustaf Svensson född i Ronneby 1842 och modern Karin Larsdotter född 1834 och ditflyttad 1872 vid giftemålet. I slutet på 90-talet blev det flytt till Svenstorp med barnen Johanna f 72, Sven f 74, John f 77, Adolf f 82, Emil f 84, Elof f 85, Anton f 86, Victor f 87, Otto f 88, Bernt f 90 och Fridolf f 93. Tror att *Emil Gustafsson* hamnade någon annanstans redan före sekelskiftet och hamnade till slut i Stockholm där jag i Rotemansarkivet hittar uppgifter (gäller bara fram till 1926) som yrke gördelmakare, civilstånd ogift och utan hushåll, adress Sibyllegatan 20, församling Hedvig Eleonora och stadsdel Östermalm. Han gick bort den 9 juni 1954 som frånskild man. Vid OS 1912 blev han 15:e man med armégevär på 600.

Rote. 1. (*Förv.*) Olika slag av territoriella underavd. Så t. ex. var Stockholm till 1 juli 1926 indelat i rotar i och för folkbokföring och mantalsskrivning (se *R o t e m a n*). — Om r. i fattigvårdsamhälle se *F a t t i g v å r d*, sp. 160 ff. — *Enl. K. m. ts stadga ang. folkundervisningen i riket* av 26 sept. 1921 § 9 skall kyrkostämman på förslag av skolrådet indela området för flyttande skola i r. För var det på vissa håll rätt vanligt, att församlingar delades i skoirotar med skyldighet för varje r. att bära sina skolkostnader. — Även i kyrkolagen kap. 2 § 9 förutsattes en roteindelning av landsförsamlingarna med hänsyn till katekesförhör. — Se även *B r a n d r o t e*. J. R. N.

2. (*Krigsv.*) Inom en truppavd. bilda de bakom varandra stående männen i de olika leden en r. Antalet män i varje r. är numera blott två, av vilka den, som står i första ledet, kallas *förste man* och den bakom honom stående *andre man*. Vid infanteriet delas r. i *udda* och *jämna*; en udda och en jämn r. bredvid varandra utgöra ett rotepar. Fattas inom en r. andre man, benämnes den *blindrote*. Genom roteparens uppställning bakom varandra bildas den vanliga formen för marsch, marschkolonnen. — Se även *I n d e l t a a r m é n*, sp. 494 ff. M. B.-dt.

Roteman, befattningshavare i stads tjänst till 1 juli 1926, vill uppgift att, var och en inom : (rote), ombesörja mantalsskrivniir föring av huvudstadens inv.