



# BLIS-Nytt

Nr 33 September 2012

BLEKINGE IDROTTHISTORISKA SÄLLSKAP BILDAT ÅR 1986

Kära vänner!

OS är snart över. Paralympics kvarstår. Nästa gång bär det österut (Sotji) och nästa igen västerut (Rio): Vinter-OS respektive Sommar-OS. Vilka grenar skulle egentligen passa lika bra vid båda tillfällena? Uteidrotter har blivit inneidrotter som ishockey och simning och några idrotter har fått varianter som volleyboll och boxning. Vad tycker du?

Över till idrott på hemmaplan. Såg i en dödsannons för några veckor sedan att *Mary Johansson* gått bort. LAIK hade varit hennes idrottsförening. ”Vad är det?” undrade frugan. ”Långö AIK” svarade jag. Men mycket mer visste jag inte. Vi frågade John-Åke Åkesson:

”Mary kände jag mycket väl. Hon var kassör i *Långö AIK* och jag sekreterare samtidigt under 60-talet. Mary kom från Uppsala 1951 tillsammans med sin make Erik till Karlskrona. I Uppsala var Mary med i en klubb som hette Frisksportaren, därefter blev det handboll i IF Thor. Där hon bl a var klubbkamrat med Hillevi Rombin, sedermera Miss Universum. Hennes tre pojkar Bo, Göran och Hans spelade ishockey i LAIK och mamma Mary spelade en kort period handboll i klubben. Mary hade också en dotter, Kristina, som är sjuksköterska och som bl a jobbat en del år i Libanon och numera arbetar på Landstinget i Blekinge. Efter handbollsspelet blev Mary ledare för klubbens damhandbollslag till 1969. Därefter övergick LAIK:s damsektion till Rödeby AIF. Långö AIF upphörde 1969 med all idrottsverksamhet. Mary fortsatte som ledare i Rödeby AIFs handbollssektion ett tiotal år. Mary var mycket engagerad, stimulerande och omtyckt ledare inom idrottsrörelsen i Blekinge. Jag har nog aldrig träffat en ledare som varit så glad och optimistisk och som aldrig såg några svårigheter. Det fanns alltid lösningar på alla problem. Sportsligt var hon med om många framgångar inom sin favoritsport, damhandbollen.



Marys andra favoritsport var ishockey och hennes hockeyhjärta klappade hårt för Brynäs där hon hade kontakter med ledare i klubben. Mary var tillsammans med Greta Olsson och Märta Söderström, de som svarade för *Karlskrona IK*:s kioskverksamhet i Wämöhallen under drygt 30 år. Mary blev efter lång och trogen tjänst hedersmedlem i KIK. Varje match och andra arrangemang i Wämöhallen var dessa tre damer engagerade. De var en stor tillgång för KIK eftersom det blev

ett bra tillskott i klubbens kassa. Publikciffrorna under 1970 – och 80-talen var sällan under 2.500 personer. Som kuriosa kan nämnas att publikrekordet sattes vid en match mellan Tingsryds AIF och Frölunda då 3.898 personer pressades in i Wämöhallen. Tingsryd som spelade sina hemmamatcher här under höstsäsongen, eftersom deras ishall inte var färdigbyggd, förlorade matchen med 3-5. Att så många kom in i hallen berodde på att vaktmästaren genom högtalaren uppmanade publiken på ståplats att de skulle stå med sidan mot isovalen, Karlskrona HK har ännu inte kunnat straffa detta rekord. KIK:s rekord var i matchen mot Fagersta i kval då c:a 3.200 pers knölades in i hallen. Därefter maximerades antalet tillåtna i publiken till 2.750 personer.”

## Funktionärer vid OS 1912 från Blekinge

*Harald Lindström* f. 20/2 1880 i Karlskrona stadsf., gift 30/7 1924 med Rut Ekenberg från Björnekulla i Skåne. Med i Blekinge fotbollsförbund från starten som del av Blekinge IF -17 och som ordförande i BFF 1918-1920. Dessförinnan var han kassör i BIF från starten 1908 till 1921. Under denna tid var han kontorschef - utbildade sig till fotbollsdomare 1908 - och blev senare disponent. Han gick bort den 14 juni 1958 boende på Valhallavägen 5.

*Ivan Holmqvist* f. 31/5 1886 i Karlskrona amf. Med i Blekinge fotbollsförbund från starten, först som del av BIF-styret och sen som sekreterare och kassör i BFF 1918-1921. Var under dessa år notarie och registrator – utbildade sig till fotbollsdomare 1909 - och blev senare riksbankskamrer och ordförande i Blekinge Fotbollförbund 1930-32. Han gick bort den 17 november 1970 boende på Skomakaregatan 16 A.

Båda dessa herrar var funktionärer vid OS i Stockholm 1912. Och med deras breda kunnande kunde det ju bli vilken idrott som helst. Det blev brottning. Den tredje mannen jag skriver lite om nedan var också funktionär vid OS i Stockholm 1912 men i friidrott.

*Axel Ugglå* f. 3/3 1886 i Karlskrona amf., gift 13/4 1912 med Victoria Hasselbom från Västerled i Stockholm. Man kan nästan tro att det var giftermålet som var orsaken till utflykten till OS-staden för Ugglå. Någon som vet? Han gick bort den 25 juli 1969 i Råsunda Solna

## Atletikdomaren och gymnastikdomaren

*Carl (Karl) Gustaf Blomqvist* f. 10/12 1863 i Karlskrona som rörlägggarson  
Gift 6/10 1900 förmodligen med någon från Ludvika. Flytt till Ludvika 1913  
Död 14/3 1926 Ludvika Adress: kv 9 t 3

### Utbildning/Arbete

Utbildning till apotekare i Sthlm  
1882-84 och 1892-94

### Skola/Idrott

Gymnastik på Karlskrona lv under  
Carl August Bergmans ledning  
Domare i brottning OS 1912  
Träning i gymnastik, friidrott och  
cykel – start CVK 1889. Var med och  
startade Svenska Atletikförbundet 1909.

*Einar Nerman* f. 30/6 1865 i Karlskrona  
Död i Stockholm 1940

### Utbildning/Arbete

Avgångsexamen från GCI 1894  
Extra lärare GCI 1898-1910  
Gymnastiklärare Beskowska 1904-  
och Nya Elementar 1909-

### Skola/Idrott

Gymnastik på Karlskrona lv under  
Carl August Bergmans ledning  
Aktiv i CIF under 80-talet  
Ordf Svenska Gymnastikförbundet 1904-30  
Ansvarig för gymnastiktävlingarna vid OS 1912  
Startade Lingmuseet 1930