



BLIS-Nytt

Nr 34 Oktober 2012

BLEKINGE IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP BILDAT ÅR 1986

Kära vänner!

OS är över! Dags att gå över till DM. När vi i Blis föremålsgrupp under okt-nov-dec var på gång mot slutspurten – våra föremål på museet ska vara ute på nätet före 2013 – hamnade vi med en *DM-medalj för damer från år 1956* av föremål skänkta av *Folke Björkdahl, IFK Karlskrona (löpare/ledare)* och som vi misstänkte var en medalj som i andra hand hamnat i hans hand (av någon orsak; gåva, glömska, hittegods) och i vår naturligtvis av museiskäl.

Denna medalj borde i första hand ha tillhört en dam som tävlat för IFK Karlskrona vid DM i friidrott sommaren 1956. En snabbtitt i Brunnhages idrottsbok 1957 visade att detta kunde stämma. De enda kvinnliga distriktsmästarna tävlande för IFK Karlskrona var just i friidrott: Ingegerd Reiz, Anita Odehammar, Britt-Marie Andersson och Maj Britt Holmkvist.

Självklart kollade jag övriga distriktsmästare också (vilket ni också kan göra – de är bifogade). Jag var med på listan – det måste ha varit mitt första DM-guld. Och på raden ovan: Carl-Johan Ekelund. Jag blev rörd. Som SGIF:are kände jag en hel del västblekingar (typ Sölvesborgare idag) som Bertil "Hissen" Olsson, Ingvar Johnsson, Valter Persson plus kompisfriidrottare både från öst och väst. En från väst (eller rättare sagt östra Skåne) som 1956 bodde i öst (militärtjänst KA2) var Jan Smiding som vann sina tvillingbröders blivande bästagenar tresteg och spjut, två bröder Karlsson från Kyrkhult vann sina bästa grenar kula och diskus (den ena tog sig namnet Carleke och slog sig ner i öst).

Själv kom jag som nyutbildad gymnastiklärare till Karlskrona hösten 1962 och lärde känna släggkastaren Björn Eyvind Swahn ännu bättre, lyftarna Einar André och Bengt Cannerström som träningskamrater på Gräsvik och alla handbollsspelarna i IFK Karlskrona som fystränare något år i början på 60-talet (ja alla var inte kvar: Rolf Almqvist hade dragit västerut till Skåne men kom tillbaka senare som KA2-are). Och alla de duktiga handbollsdamerna i Långö AIK fanns kvar – inte alla i Långö men väl i handbollen och bandykillarna i Lugnets BK och ishockeykillarna i F17 och fotbollsspelarna i Högdals IS – fast nu ännu bättre, framförallt högdalarna i Allsvenskan. Läs Brunnhages idrottsbok år för år och kolla läget! Läs våra böcker! Och se våra föremål på nätet!

PS Kan inte låta bli att skriva några rader till om DM-segrarna 1956: Rolf Almqvist vann de långa häckloppen och både femkamp och tiokamp (jag gjorde min debut i mångkamp detta år vid LM i 5-kamp (Listermästerskapet – Lister i det här sammanhanget lika med Listerkretsen ungefär halva Blekinge; den andra halvan heter Östra kretsen) och blev tvåa, Åke Karlsson, Kyrkhult vann; Lena Ottosson tävlade för Karlskrona Gymnastikförening, senare för IFK och några år senare gifte hon sig Lönnkvist; och till sist de duktiga redaktörerna Nils Abrahamsson och Marianne Zander, tunga kort i Blekinge Skolidrottsförbund och Blekinge Idrottsförbund som skrivit ihop det här om Idrottsåret 1956 i Blekinge – missa inte inledningen där de största glädjejämnerna presenteras (lägg märke till punkt 5. – Fotbollssegern över Småland) DS.

1956 ÅRS DISTRIKTSMÄSTARE

BLEKINGE DISTRIKT

Artikel och uppgifter utarbetade av Nils Abrahamsson och Marianne Zander, Karlskrona.

För att kunna ge något så när rättvisa åt det blekingska idrottsåret 1956 måste man sätta upp de största glädjefämnena i följande ordningsföljd:

1. Lasse Halls OS-seger i modern femkamp.
2. Leo Gustavssons SM i natorientering.
3. Sten Svenssons fältskjutnings-SM på pistol.
4. Karlskrona-Kamraternas silverplats i handboll.
5. Fotbollssegern över Småland.

Det har i ganska stor utsträckning på annan plats i denna bok talats om blekingsonen Lasse Halls stora seger vid OS i Melbourne och trots att han numera flyttat från födelsestaden Karlskrona räknar vi honom härnär fortfarande som en av de våra och att han inte bara är världens bästa femkampare utan också en stor ambassadör visade den välkomsthylning som karlskronaborna gav honom när han gästade födelsestaden efter Melbournetriumfen.

När det gäller skogsloffarsporten så har denna fortfarande en mycket stark förankring inom landskapet, även kallat Sveriges trädgård. Genom duktiga och energiska klubbar med många stora tävlingar fostras goda och pålitliga idrottsmän och en av dessa är Leo Gustavsson från Kallinge, som efter att ha varit justerad en tid kom igen med den stora segern i natt-SM. Han har dessutom varit med i landslaget.

Arets pistolmästerskapstävlingar i fältskjutning var anförtrödda KA 2:s pistolskytteklubb och resulterade i seger för Sten Svensson från arrangörsföreningen. I en lagtävling som var anordnad samtidigt segrade också hemmalaget.

När det gäller bollspelen är det fortfarande handbollen som håller högsta klass med lag i seriesystemets Allsvenska och i klass 2, södra gruppen. Allsvenska Karlskronakamraterna belade efter en spännande vårsäsong andra plats efter Örebro och håller sig väl framme även i pågående serie. KA 2:s lag, som i många år förgäves försökt nå Allsvenskan, kommer säkerligen i den nu pågående serien att sälja sig dyrt mot de svåra skånelagen och leder nu före Vingarna, Hålsingborg.

När det gäller blekingefotbollen och kanske främst Karlskrona, är den inte lika framgångsrik som handbollen. Skall man finna god fotboll så får man besöka västra Blekinge med Olofström och Högdal som främsta platser. Men trots att fotbollen inte alltid håller nationella måttet i serierna lyckas Blekinge Fotbollsförbunds UK plocka fram starka lag i de landskapsmatcher som varje år utkämpas mot Halland och Småland.

När det gäller friidrotten har den haft ett medelgott år och bland ljuspunkterna här kan främst nämnas Jan Smidings hopp in i spjuteliten med kast över 70 m. Många lovande juniorer står på tillväxt och kommer säkerligen under det kommande året att förbättra blekingestatistiken. När det gäller den kvinnliga idrotten har den samma bekymmer som den manliga, att det saknas tränare.

Beträffande övriga specialidrotter är det fullt pådrag över hela linjen med tyngdlyftarna som flitigaste tävlande och rekordförbättrare. Men bordtennis är inte mycket sämre med mängder

av serier i alla åldersklasser och den är starkast förankrad i västra landskapet.

I den enda bowlinghallen i Karlskrona är det trångt om utrymmet när Gunnar Strand & Co utkämpar sina spännande seriematcher mot anstörmande smålänningar i allsvenska bowlingserien.

Beträffande tennisen både inne och ute kommer den säkerligen att rycka fram som den stora folksporten vad det ligger och en av de största orsakerna härtill är intresset bland de många fritidsgrupperna inom denna specialgren.

Vad det gäller den allmänna spänsten och provtagning för Idrottsmärket har Blekinge återtagit sin tidigare tätposition.

När det gäller inomhusträningen har det knappast ljusnat under det gångna idrottsåret och den stora handbollspubliken i Karlskrona får fortfarande nöja sig med den gamla obekväma Sparrehallen. Hallbygget har väl ljusnat något och genom att där även skall byggas simhall får man hoppas att det nu framlagda projektet skall påskynda tillkomsten av Idrottshuset, karlskronaidrottens och dess publiks stora önskedröm.

Bandy

Lugnets BK, Ronneby (Östen Johansson, Gunnar Karlsson, Stig Arvidsson, Ove Johansson, Arne Abramsson, Erik Månsson, Ove Karlsson, Percy Karlsson, Hans Olofsson, Bertil Mattsson, Einar Håkansson)

Bordtennis

Singel Ingvar Johnsson, Gammalstorps BTK
Dubbel Henry Andersson/Arne Andersson, Högdals IS, Karlshamn
Lag Högdals IS (Henry Andersson, Gösta Nilsson, Arne Andersson)
Damsingel Anikka Guntsch, Högdals IS
Lag Högdals IS (Anikka Guntsch, Lisbeth Johansson, Ulla Törngren)
Mixed Arne Andersson, Högdals IS/
Karin Elmstedt, Kallinge BTK

Bowling

Ind. Jan Werngren, BK Atlantik, Karlskrona, 1.588
2-mannalag BK Atlantik (Jan Werngren, Rolf Elmqvist) 1.564
4-mannalag IFK Karlskrona (Sigge Håkansson, Bert Sjöblom, Gunnar Strand, Gunnar Danielius) 3.009

Brottning

Grekisk-romersk

Flugv. Jan Karlsson, Karlshamns BK
Bantamv. Olle Nilsson, dito
Fjäderv. Bertil Lindström, dito
Lättv. Olle Nasting, dito
Weltv. P. Bergstrand, Olofströms IF
Mellanv. Sixten Holmberg, IK Atle, Karlskrona
L. tungv. Sven Håkansson, dito
Tungv. Sture Fridström, Olofström

Fri stil

Flugv. Jan Karlsson, Karlshamns BK
Bantamv. Bert Wyöni, Olofströms IF
Lättv. Holger Jönsson, dito
Weltv. Olle Vingvist, IK Atle
Mellanv. Sixten Holmberg, dito
L. tungv. Alf Johansson, Olofströms IF
Tungv. Arne Redemark, IK Atle

Bågskytte

Herrar

Tavla Bertil Olsson, Sölvesborgs BK, 955
Lag Sölvesborgs BK 2.301
Fält märke Anders Berlin, Karlshamns BK, 528
Lag Ronneby BF (Bertil Rannefalk, Börje Möller, Gösta Lenkert)
Fält inst. I. Sternström, Karlshamns BK

Damer

Tavla Margit Hall, Ryds BK, 721
Fält märke Stina Martinsson, U 55, Karlshamn, 130

Fotboll

Högdals IS, Karlshamn (Kjell Persson, Lars Lindkvist, Samuel Svensson, Egon Svensson, Johnny Karlsson, Ingvar Ingvarsson, Kjell Svensson, Torsten Hansson, Sven E. Bergström, Olle Jimyr, Sune Svensson)

Fri idrott

Herrar

100 m Björn Bengtsson, IFK Karlskrona, 11,2
200 m Lennart Tegvald, KA 2, Karlskrona, 23,5
400 m L. Tegvald, dito, 51,5
800 m Bertil Corneliussen, IF Trion, Spjutsbygd, 2.015
1.500 m B. Corneliussen, dito, 4.03,0
5.000 m Arne Ingemansson, Sölvesborgs GoIF
10.000 m Tage Odermalm, IF Triton, 33.44,4
Lag IF Trion
25.000 m Carl Ekelund, KA 2, 1.31.10
110 m häck Ake Mattisson, Sölvesborgs GoIF, 16,2
200 m häck Rolf Almqvist, IFK Karlskrona, 26,2
400 m häck R. Almqvist, dito, 56,2
3.000 m hinder Nils Olof Svensson, dito, 11.03,0
3.500 m terräng Anders Svensson, Kyrkhults SK
Lag Kyrkhults SK (A. Svensson, Anders Karlsson, Gunnar Nilsson)
7.000 m terräng Tage Odermalm, IF Trion
4 × 100 m Hoby GoIF (Ivan Månsson, Bengt Blommé, Bror Torstensson, Sten Månsson) 45,5
4 × 200 m KA 2 (Gert Johansson, Lennart Nilsson, Gunnar Billing, Erik Svensson) 1.35,8
4 × 400 m KA 2 (Erik Svensson, Lennart Tegvald, Gert Johansson, Rune Karlsson) 3.34,0
4 × 800 m KA 2 (Erik Svensson, Karl Johan Karlsson, Rune Karlsson, Bertil Nilsson) 8.15,2
4 × 1.500 m KA 2 (Ivar Persson, Bertil Nilsson, Rune Karlsson, Karl Johan Karlsson) 17.15,6
Höjd Anders Nellin, IF Udd, Karlskrona, 1,86
Längd Sten Månsson, Hoby GoIF, 6,71
Stav Carl-Eric Svensson, Kyrkhults SK, 3,20
Tresteg Jan Smiding, KA 2, 13,41
Höjd ua Leif Zackrisson, dito, 1,37
Längd ua Torsten Sjöberg, dito, 2,91
Kula Albert Carlsson, Kyrkhults SK, 13,75
Diskus Ivar Karlsson, dito, 38,93
Spjut Jan Smiding, KA 2, 67,14
Slägga Björn Svahn, IFK Karlskrona, 42,94
Vikt Björn Svahn, dito, 13,40
Fenkamp Rolf Almqvist, IFK Karlskrona, 2.354
Tjokamp R. Almqvist, dito, 4.946



De enda gångerna 200 m häck sprangs på DM i Blekinge var 1947 då mångkamparen Sigurd Olsson vann på 27,2 - och så 1956.

Häcklöpning 200 m har sedan 1933 sporadiskt förekommit vid svenska tävlingar, men först 1939 upptogs distansen på Svenska Idrötsförbundets program och godkändes som »frivillig» DM-gren.
S. L.; R. C-n.

Vid häcklöpning 200 m användas tio 76,2 cm höga häckar pr bana. Avståndet från startlinjen till första häcken skall vara 18,29 m, avståndet mellan häckarna även 18,29 m, avståndet från sista häcken till mållinjen 17,10 m. Vid häcklöpning 220 yards (201,68 m) skola samtliga ovanstående avstånd vara 20 yards (18,288 m).

Damer

100 m Lena Ottosson, Karlskrona GF, 13,6
200 m Elsa Ekheim, Olofströms IF, 29,0
80 m häck Gun Ekström, IFK Karlshamn, 13,4
4x100 m IFK Karlskrona (Maj-Britt Holmkvist, Britt-Marie Andersson, Ingegerd Reiz, Anita Odehammar) 56,2
Höjd Ingegerd Reiz, IFK K-a 1,40
Längd Anita Odehammar, dito, 4,95
Längd ua L. Ottosson, K-a GF, 2,39
Kula I. Reiz, IFK Karlskrona, 10,57
Diskus I. Reiz, dito, 29,90
Spjut Anita Odehammar, dito, 27,82
Stångb. I. Reiz, dito, 42,86
Femkamp I. Reiz, dito, 3,216

Fäktning

Värja Lundberg, KA 2, Karlskrona

Gymnastik

Damer Sylvia Romberg, Karlskronapojkarna

Gång

10 km Stig Krusberg, Karlskrona GK, 51,33
25 km Walter Persson, Grinums IF, 2,23,46
50 km W. Persson, dito, 5,02,01

Handboll

Herrar inomhus IFK Karlskrona (Sonny Pettersson, Kjell Frödeberg, Carl Lindeberg, Percy Sellborn, Rolf Almqvist, Christer Sandegård, Inge Fredin, Bernt Mattsson, Jan E. Jansson, Sven-Olof Boström)

Herrar utomhus IFK Karlskrona (Agne Samuelsson, Percy Sellborn, S. Svensson, Christer Sandegård, Inge Fredin, Rolf Almqvist, Sonny Pettersson, Nils Jakobsson, Lars Andreasson, Sven-Olof Boström, Börje Westin)

Damer inomhus Långö AIK, Karlskrona (Karin Olsson, Evy Andersson, Berit Lindström, Majbritt Julin, Birgitta Ahlqvist, Astrid Stävmo, Ingrid Karlström, Gunvor Norén, Marianne Andersson, Margareta Håkansson)

Damer utomhus Långö AIK (Karin Olsson, Evy Andersson, Mary Johansson, Kerstin Kullberg, Majbritt Julin, Astrid Stävmo, Ingrid Karlström, Marianne Andersson, Birgitta Ahlqvist, Barbro Rylander)

Ishockey

F 17, Kallinge (Thorsten Johansson, Rolf Olsson, Bertil Mattsson, Östen Jonsson, Ove Karlsson, Nils Carlsson, Einar Håkansson, Sten Pettersson, Leif Carlsson, Ove Nilsson, Lars Svensson)

Kanot

K-1 1.000 m Leif Svensson, KK Eskimå, Karlskrona
10.000 m Anders Gullin, dito

Orientering

Herrar

Ind. Karl-Henrik Rudellus, Skogsvandrarna, Kallinge
Lag Skogsvandrarna, Kallinge
Natt Lars Thörngren, IFK Ronneby
Budkavle IFK Ronneby (Gunnar Karlsson, Allan Magnusson, L. Thörngren)

Damer

Ind. Thyra Olofsson, OK Skogsfalken, Svängsta
Budkavle OK Skogsfalken (Annie Rydberg, Getrud Kristoffersson, T. Olofsson)

Simning

Herrar

50 m fritt Gunnar Friberg, Karlskrona SS, 28,4
100 m G. Friberg, dito, 1,05,8
200 m Jan-Erik Petersson, dito, 2,38,4
400 m J.-E. Petersson, dito, 5,56,7
100 m bröst G. Friberg, dito, 1,23,6
200 m G. Friberg, dito, 3,04,5
100 m rygg Leif Malmsten, dito, 1,26,0
Höga hopp Olav Olsson, dito, 47,12

Damer

50 m fritt Gun-Inger Petersson, Karlskrona SS, 36,1
100 m G.-I. Petersson, dito, 1,19,7
200 m Maj-Lis Hansson, dito, 3,02,4
400 m M.-L. Hansson, dito, 6,37,8
100 m bröst Ingegerd Hansson, dito, 1,42,5
200 m I. Hansson, dito, 3,48,5
100 m rygg G.-I. Petersson, dito, 1,35,7
200 m G.-I. Petersson, dito, 3,27,5

Skidor

Herrar

15 km Oskar Jakobsson, F 17, Kallinge
Lag F 17, Kallinge (Oskar Jakobsson, Lars Thörngren, Kurt Mattsson)
30 km Lars Thörngren, F 17
Lag F 17, Kallinge (Lars Thörngren, Oskar Jakobsson, Börje Engström)
3x10 km F 17, Kallinge (Oskar Jakobsson, Ove Haglund, Lars Thörngren)
Skido. Arne Andreasson, OK Orion

Damer

5 km Barbro Thomasson, IF Udd, Karlshamn
Lag IF Udd (Barbro Thomasson, Birgitta Bildsten, Irmela Dreje)

Tennis

Inomhus

Singel Gunnar Ulvås, Flottans TK, Karlskrona
Dubbel Georg Svensson/Rolf Thorell, Karlskrona TK
Damsingel Barbro Sandberg, dito
Dubbel Barbro Svensson/Birgitta Jarlmén, dito
Mixed Gunnar Ulvås/Birgitta Björkestam, Flottans TK

Utomhus

Singel Gunnar Ulvås, Flottans TK
Dubbel Hovgard/Hjalmarsson, Ronneby TK
Damsingel Barbro Sandberg, K-a TK
Mixed Arne Andersson/Barbro Svensson, dito

Tyngdlyftning

Bantamv. Bengt Magnusson, Ronneby AK, 212,5
Fjädersv. Henry Petersson, KA 2, 255
Lättv. Gunnar Månsson, Ramdala IF, 257,5
Mellanv. Einar Andréén, AoIK Atlas, Sturkö, 327,5
L. tungv. Åke Håkansson, Ronneby AK, 337,5
M. tungv. Gerald Israelsson, AoIK Atlas, 345
Tungv. Bengt Cannerström, KA 2, 380

Varpa

Cm ind. Gösta Vamberg, Karlskrona VK
Lag Karlskrona VK (Gösta Vamberg, Erik Nilsson, Kjell Pettersson)
Kulkastn. Ronneby VK (Karl Axel Pettersson, Robert Pettersson, Ivar Franzen)

Slungboll

Slungboll eller slungbollskastning – för att skilja på bollen och kastet – kom in som SM-gren 1930 och försvann 1952. De första kvinnliga mästerskapsgrenarna – 100/80m, 200, 800, 80m häck, höjd, längd, längd utan ansats, kula, diskus och spjut - kom 1928. När det gäller Dam-DM kom slungboll in som första kastgren 1934, kula, spjut, diskus 1942 och slägga först 1995.



I skol- och ungdomstävlingarna var det bara slungbollskastning för de äldre flickorna och inget annat i kastväg. På 70-talet hade kula, diskus och spjut stabiliserat sig i tjejdrotten och slungboll var mer eller mindre borta.

Slungbollen var till att börja med tillverkad av läderrem och skinn o tagel. Från början av 60-talet mestadels av gummi/plast/tagel och plastrem. När bollen sprack var det kört. Den gick inte att laga.

Startblock

Startblock konstruerades första gången omkring 1925 i form av startklotsar (en för vardera foten, hjälpmedel vid starten) blevo dock tillåtna vid internationella tävlingar och rekordlopp först hösten 1936 men hade tidigare använts i USA. Startblock med båda fötternas plattor förbundna med ett stålrör, användas mest i Sverige och USA. I Sverige förekommo huvudsakligen två konstruktioner: G. Holmérs startblock och Martin Janssons startklotsar.



Tränsnål

Fotbollen och även handbollen var i sina första materiella upplagor tillverkade av läder/skinn fyllda med uppblåsta gummiblåsor. För att blåsan under skinnet på ett bra sätt skulle träsas fast under öppningen användes läderrem och tränsnål. Så höll vi på in på 50-talet, sen användes ventil i litet litet hål utan träns. Idag är boll och blåsa med självslutande ventil det ena och elpump det andra, I övrigt är allt sig likt. Dock används mer än en boll vid träning och match. Det finns massor.

