

Blis-Nytt nr 37 mars 2014

Kära vänner

Blekingsk idrottshistoria handlar om både stort och smått. Stort kan vara stort från början som OS till Sverige 1912 tack vare Viktor Balck eller två guld till Lasse Hall i modern femkamp vid OS 1952 och 1956. Och smått kan bli stort. Till exempel hade min förste gymnastiklärare Curt Wahlberg och min förste friidrottstränare på riksnivå Gunnar Carlsson båda rötter, arbete och sista dagar i Blekinge. Dessutom deltog de båda i den första utbildningen av friidrottstränare som ordnades av Svenska Friidrottsförbundet hösten 1944 på Bosön i en sjuveckorskurs som avslutades våren 1945 med ytterligare en vecka. Detta var början till något stort för båda.

Gunnar Carlsson född 1919 i Nybro, föräldrarna från Sturkö. Han blev 1957 friidrottsförbundets riksinstruktör efter avgående Gösse Holmér och Martin Jansson. Vid OS 1960,-64 och -68 var han huvudansvarig för friidrottstruppens förberedelser och själva tävlandet. 1971 blev han fritidschef i Haninge. Han var ofta i Tockatorp på Sturkö, gick bort 1997 och ligger begravd på hemmaplan.

Curt Wahlberg född 1916 i Ronneby. Efter utbildningen till gymnastiklärare, klar 1944, tjänstgjorde han i Stockholm och Skövde (1 år), sen i Sölvesborg hela 50-talet, så i Karlskrona 60-talet och avrundade med några år i Sölvesborg. Rejäl avtryck i skolidrott, gymnastik och friidrott gjorde han i Sölvesborg och Karlskrona. Han gick bort 1981 i Hällevik.



Gunnar slår gräset vid torpet. Bild från Sturköbladet nr 93 2005, i artikel skriven av Lennart Elmström med rubriken "Rikstränaren Gunnar Carlsson".



Curt visar med avgående elever från Sölvesborgs Samrealskola våren 1955 (i luften undertecknad), vad som väntade de kvarvarande hösten 1955. Svarta Led är platsen. Foto Gösta Cedergren.

I år 2014 firar Kristianstad 400 år och Karlshamn 350 år. En karlshamnsfödd flicka firas för sina 150 år. Alla vet att det gäller Alice Tegnér. Hon gick bort 1943 i Stockholm. Lär dig mer om henne och hennes släkt genom ett besök på Karlshamns Museum. Vid 100-årsjubileet 1964 var sonen Torsten på plats. Han var född i Stockholm 1888 och gick bort 1977. Han är mest känd som sportskribent i Idrottsbladet under signaturen T.T. (inte att förväxla med dagens TT). Hans eget idrottande började naturligtvis som lek. Det blev mycket hoppande och kastande på somrarna på familjegården Sola i N Solberga socken nordost om Nässjö och nordväst om Eksjö. Skridskoåkning och bandy blev hans vinteridrotter i Stockholm. Sommargrenar i tidiga år (före 25 år) var spjut, längd och tresteg. Gång och orientering blev grenarna på äldre dar (före 50 år). Cykel som transportmedel i alla dar.



T. T. »på språng» vinner, 43-årig, Stockholmspressens orienteringstävling 1930.

Böcker att läsa skrivna av Torsten Tegnér: STADION idrottsglimtar och idrottsstudier (1938), Kamrater som jag mött på idrottsbanan (1941), 33 år som sportjournalist (1945), UPPVÄXT minnen från medeltiden (1963), Bland vänner i Stockholm och världs-delar (1964), Fram till frihet (1968).

Åke Mattisson