

# Blis-Nytt nr 17

Oktober 2003

Kära vänner!

Det har varit ett jobbigt år, Riksidrottsförbundets jubileumsår. Men ett jobbigt år är ofta ett bra år. Mycket har gjorts, men mycket har säkert gått folk förbi. Missade du Vandringsutställningen – Idrottsledare igår och idag.... - så gör det inget: Den finns till beskådande på vårt snart nyöppnade Idrottsmuseum. Missade du Sommarutställningen – Kropp.Idrott.Konster - på Blekinge museum är det heller inte för sent att se den, fastän hösten är här: Kolla vår hemsida [www.blis.nu](http://www.blis.nu) där finns delar av den förevigade. Missade du årsboken – Unga blekingska idrottshistoriker – är det absolut inte för sent: Betala årsavgiften och den är din. Helt oblygt lät vi den bli en tribut till RF på 100-årsdagen. Men vi har också fått saker och ting i år.

En vacker sommardag ringde Stig Andersson. Han hade först ringt Rolf Trulsson på Blekinge Idrottsförbund och då av dennehängivne sällskapsmedlem blivit hänvisad till någon i Blisstyret. Stig har som pensionär bestämt sig för att leva halva året i Malaga och halva på Dragsö. Allt han äger och har får inte plats i husbilen. Därför har vi nu att förvalta en boxares, en boxningsledares, en boxningsdomares minnen. Han föddes 1931 i Borås, var i sin ungdom boxare i IK Ymer och kom till Karlskrona 1953. Då hade han redan mött Lazzlo Papp (före eller efter OS-guldet 1952 glömde jag att fråga) vilket väl var toppen på karriären..

I Karlskrona blev han framförallt den som ordnade med boxningsgalorna på 50-talet (tillsammans med Carl-Johan Eklund). Han avslutade boxningskarriären med att vara domare i många, många år och vice ordförande i Skåne/Blekinge boxningsförbund. I gåvan till Blis finns bland annat en märkessköld med ett 30-tal nålar, ett diplom från EM-91 i Göteborg, vimplar från KBK- Kristianstads boxningsklubb – och CBC – Carlshams boxing club, en platt tupp i trä med autografer från ett träningsläger på Frostavallen 1962, en pokal från Ymers Boxn 1948, en jubileumsbok IK Ymer 1917-1977 och ett tidagarur med klassisk urtavla och visare.

En vacker höstdag i Gävle under SM i mångkamp dyker gamle polarn Inge Hermansson upp. Han är inte bara där som ledare för sin egen klubb – Danderyd Athletic – utan också som tävlande i seniorklassen. Han kämpade fram till och med stav, som han hoppade på samma sätt som i fornstora dar (dock inte lika högt), men la sen av för att spara spjutarmen och löpbenen för andra göromål. Bland annat för att lyfta och flytta två tunga lådor från sin bil till min. De innehöll film (16- och 8-millimeters) från 30- till 60-talet. Dessa lådor skulle ha kastats vid Svenska Friidrottsförbundets flytt till Solna från Sofiatornet för några år sedan. (Nu finns Sveriges Olympiska Kommitté i Sofiatornet och Djurgårdens IF, DN-galan, Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande som tidigare i Klocktornet på Olympiastadion.) Av lätt identifierade filmer enligt etiketteringen, som saknas helt ibland, kan nämnas: EM -46 i Oslo, Norden-USA 1949, OS-56 i Melbourne, landskampen Sverige-Tyskland 1957 (med Lennart Jonsson, Enar Bergman och Inge Lorentzon med blekingeanknytning), OS-64 i Tokyo m. m. m. Massor av trevlig "filmtime" väntar den som vill kolla dessa celluloidfilmer och lägga över rutorna till

spår på en CD-skiva. Vill du så hör av dig! Nu över till museigruppens ordförande Annika Klar.

Efter 18 års lång väntan har Blekinge Idrottshistoriska Sällskap äntligen fått en lokal så att vi kan visa de föremål som under årens lopp skänkts till föreningen. Lokalen är belägen i Brocenter, Olofström där vi kommer att finnas anslutning till och i samarbete med Bilmuseet och Turistbyrån. Det är ca 90 kvadratmeters yta där vi ska visa blekingsk idrott förr och nu. Styrelsen har diskuterat fram några mål för det blivande museet:

1. Vi vill visa så mycket som möjligt av föremålssamlingen.
2. Det ska vara lätt att ändra och byta innehåll i montrarna.
3. Utställningen kommer att byggas under år 2004.

Museisamlingen kommer att vara tillgänglig under samma tider som bilmuseet och kommer dessutom att visas av en styrelsemedlem en eftermiddag i veckan. Övrig tid efter överenskommelse. Till invigningen fyller vi lokalen med de utställningar som producerats sedan starten och några exempel på föremål ur samlingen. Vi kommer även att visa fotografier ur BLIS årsbok 2002 "Svett och lycka". Nu över...

... till kassörens rapport. BLIS har de senaste åren ökat sitt medlemstal betydligt, vilket är mycket positivt. Idag har vi 451 medlemmar. Många idrottsvänner och föreningar har insett värdet av att bevara och vårda vår blekingska idrottshistoria. Du kan hjälpa oss att värva ännu fler medlemmar, t. ex. din kompis eller släkting. Några medlemmar resterar dock med årsavgiften. Den kan sättas in på pg 37 79 78 – 2 och är enligt följande:

enskild medlem 100 kr, familj 120 kr, förening/distrikts- och specialförening 160 kr och myndighet/stiftelse/företag 300 kr. BLIS årsbok heter i år "Unga blekingska idrottshistoriker" (red. Åke Mattisson). Boken översändes så snart årsavgiften är erlagd. Vår verksamhet är i huvudsak baserad på medlemsavgifter, men även bidrag och sponsring, vilket vi är mycket tacksamma för, särskilt nu när vi efter många års arbete fått en lämplig lokal i Olofström till vårt idrottsmuseum. Om du av någon anledning inte vill vara med längre är jag tacksam för ett meddelande; skriftligt, e-mail: [elsabirgit@hotmail.com](mailto:elsabirgit@hotmail.com) eller per telefon 0454-84338 Elsa Enarsson/kassör

Hjärtliga hälsningar  
Åke Mattisson  
För BLIS