

Kära vänner!

I förra utskicket som gällde inbjudan till höstmötet bifogades fem Blis-Nytt utan någon extra portokostnad. Denna gång blir det bara ett delat på två med första delen som är denna bara med kompletteringar av de fem från förra gången. Rapport från höstmötet med Christer Isaksson som gäst hittar du på vår hemsida www.blis.nu

Blis-Nytt nr 31: Apropå FKK så rullar det på. Kan det bli något HKK?
Knappast KHK för det är ju upptaget. Vad annat då?

Blis-Nytt nr 32: Rotemansarkivet är värt ett förstoringsglas. Då ser man tydligt vad rote är – men bara till hälften. Här kommer det hela hämtat ur Nordisk Familjebok tryckt 1944: ”Roteman, befattningshavare i Stockholms stads tjänst till juli 1926, vilka hade till uppgift att, var och en inom sitt område (rote), ombesörja mantalsskrivning och bokföring av huvudstadens inv.” När det gäller förstoring av texter och bilder i pappersform är ett rejält förstoringsglass den bästa lösningen. Kan man nå materialet i digital form så är det enklare att förstora - zooma som det heter idag. Vi lägger ut det mesta på vår hemsida och garanterat allt vi skickar ut till våra medlemmar i pappersform. Det är ”Aktuellt” som gäller vid sökningen.

Blis-Nytt nr 33: Vi har fått kopiera bilder ur Mary Johansson och hennes barns bildarkiv. Bilderna finns att skåda på Blekinge Museum, Rosenholm. Där är alltid öppet för alla på onsdagar kl 12-17. Välkomna! Här visar vi tre av bilderna.



Återkommer med namn i nästa Blis-Nytt. Mary Johansson längst ned till höger.



Mary syns som ledare mitt i övre raden. Båda bilderna gäller Långö AIK.



Medaljutdelning till pingisspelarna i Långö AIK 1959. Herrar till vän: Ebbe Jonsson, Blekinge BF och Christer Ericsson. Damer till vän: Birgitta Jonsson och Eva Fasth. Damer till hö: Annika Odehammar och Birgitta Andersson. Grabbpyramiden – längst upp: Leif Karlsson. Nästa rad: Kennet Sjöblom, Hans Elmskog och Christer Carlsson. Längst ned: Uno Johansson, Hans Olsson, Kjell Jacobsson, Tommy Svensson och Thomas Knutsson. Herrar längst bak: Rolf Hansson, John-Åke Åkesson, Arne Bergkvist, Jan Folkesson och Arne Dahlström.

Blis-Nytt nr 34: Nämnade att slungboll kom med som första kastgren för damer vid DM 1934, sen kula, spjut och diskus (skulle det stått och inte slägga) som nästa tre grenar 1942 och så slägga 1995. Nu finns även viktkastning med för damer, åtminstone vid IVSM dvs Inne-SM för veteraner som många av oss i BLIS tävlat och fungerat i. Nu går vi vidare till 200m häck för herrar. Trodde när jag skrev om Sigurd Olssons och Rolf Almkvists insatser i 200 m häcklöpning att det var det hela men i Bengt Holmbergs Sverigebästa i friidrott genom tiderna utgivna 1998 och 2009 fanns naturligtvis även 200m häck med. Där hittade jag under manuell tidtagning som bäste man Torsten Torstensson KA2IF med tiden 23,6 sek gjort i Växjö 1971. En bit längre ned fanns Leif-Owe Hubertsson UF Contact som i Karlskrona 1965 gjorde tiden 25,5 s och Per-Owe Smiding KA2IF 25,6 i Växjö 1969 – samma tid som Sigurd Olsson IFK Karlskrona gjorde i Karlskrona 1947.

Blis-Nytt nr 35: Tänkte nämna något om några jag träffade på Kroppkakefesten med Blekinge Gille på "Dans In" Liljeholmen. Först ut för PG (Per Gunnar) Svensson f.-29 på Saltö nu boende i Stockholm och som varit lekkamrat med Lasse Hall. Mindes hur de lekte "på lann och i vann" ja även på is. Saltö o Dragsö och alla små holmar och skär var som gjort för lek eller tidig idrott som det hade kunnat heta. Nästa man gjorde en officiell idrottsförening av sitt lekande. Det var Göthe Pettersson f.-26 på Björkholmen och sedan 1947 boende i Stockholm. Efter tjänstgöring i Flottan några år drog han till huvudstan för att söka jobb och utbildning, hamnade i byggbranschen och är idag ägare till ett flertal fastigheter. Redan när han var femton år hade han och några kompisar förstått att en ölhall på Björkholmen som var till salu skulle kunna användas som klubblokal för en idrottsförening – det gällde bara att fixa pengar till köpet. "Jag och mina kompisar ställde oss vid 17-ons port vid arbetsdagens slut för att sälja andelar i den tilltänkta klubblokalen", säger Göthe. Det gick bättre än väntat och i mitten på september 1941 bildades Björkholmens IF. Så över till Henrik Sjöströms dotter Gunilla f – 40, gift -66 som Nord, som undrade om jag kände hennes far. Javisst gjorde jag det. Han var ju med och startade Blekinge Friidrottsförbund 1947 och var dess förste ordförande fram till 1957. Och så var han med och startade Blekinge Idrottshistoriska Sällskap 1986. Visar lite bilder och text ur kamratföreningens jubileumsbok 2001 (60 år sedan BIF bildades) som sammanställts av Olle Melin och Dag Åshage. Sen är det slut på Del 1.

Björkholmens IF

15/9 1941 – 23/2 1968



Föreningens bildande (Björkholmens IF). I Karlskrona Gångklubbs tävling Folktrampen i början av september 1941 deltog några ungdomar under namnet Björkholmen. Efter tävlingen samlades de tävlande till en träff och där beslöts att ett möte med idrottsintresserad ungdom på Björkholmen skulle hållas den 15 september samma år. Mötet, som ägde rum i Karlskrona Blekingesekesällskaps klubblokal, besöktes av cirka 25 personer och vid mötet beslöts att en förening skulle bildas och ha namnet Björkholmens Idrottsförening. Föreningen vann anslutning till Riksidrottsförbundet under hösten 1941.



Styrelsen 1951

Vid 10-årsjubileet 1951 utgjordes styrelsen av:

Nedre raden: Gösta Magnusson, vice ordförande, Rolf Jönsson, kassör, Gunhild Anderson (Limborn), vice kassör, Arne Andersson, ordförande och Karl-Erik Jakobsson, sekreterare
Övre raden: Percy Johansson, ledamot, Erik Håkansson, ledamot och Åke Persson, vice sekreterare

Styrelsen 1961



Vid 20-årsjubileet 1961 utgjordes styrelsen av:

Nedre raden:

Lars Gustafson, kassör,
Arne Abrahamsson, ordförande och Anna-Stina Romberg, sekreterare

Övre raden: Börje Chrona, Percy Svensson, Karl-Gunnar Larsson och Nils Pettersson.