

BLIS höstmöte 2016

## "Ronaldå" prisade blekingska idrottsplatser



*Kvällens gäst vid BLIS höstmöte var Ronald "Ronaldå" Åman. Han höll ett fängslande föredrag om sin nyutkomna bok om svenska idrottsplatser; "Idrottsplatsen i våra hjärtan". Han har spelat 186 allsvenska fotbollsmatcher och 7 A-landskamper.*

BLIS höstmöte på Ronneby Brunn den 25 oktober samlade ett 35-tal personer. Ordföranden Bengt-Erik Mattisson inledde med att, efter sammankomstens öppnande, utlysa en "tyst minut" över nyss avlidne styrelseledamoten i BLIS, Nisse Göransson, Hasslö. Han begravdes tidigare under förmiddagen denna dag. Nisse var med i styrelsen i BLIS mellan 2003 till 2010 och blev kanske mest känd för att ha skrivit de två av årsböckerna, *Fotbollsprofiler jag mött* och *Idrottslegender jag mött*. Speciellt den förstnämnda blev en stor succé och är slutsåld sedan många år tillbaka. Nisse var under sina år i styrelsen också alltid värd för ett styrelsemöte per år i Hasslös GIF:s fina klubblokal på idylliska Skärgårdsvallen.

Ordförande Bengt-Erik framförde också en speciell välkomsthälsning till hedersordföranden Stig Hallberg, med hustru Ingrid och till hedersledamoten Åke Mattisson, samt självfallet till kvällens gästföreläsare, förre landslagsmannen i fotboll Ronald Åman.

### **BLIS 30 år och Rekord-Magasinet ställs ut**

Ordföranden berättade också att BLIS i höst fyller 30 år, samt att man i dagarna gjort i ordning en utställning på Idrottsmuseet på Ronneby Brunn, där två montrar handlar om den klassiska vecko- och idrottstidningen Rekord-Magasinet (1942 - 1968). I denna populära tidning fanns alltid en färgbild på ett idrottslag (under de tidigare åren på näst sista sidan och sedan längs bak), företrädesvis fotboll, ishockey, bandy och handboll. Dessutom fanns det alltid en idrottsidol på sista sidan under de första åren, men sedan placerade man idrottsidolen på näst sista sidan. I montrarna finns cirka 70 lagbilder med blekingsk anknytning. Där finns IFK

Karlskrona (handboll) i flera upplagor från 1940- och -50-talen. Under de här åren och på 1960-talet fanns också Högadals IS, Ronneby BK, Olofströms IF, Saltö BK med flera, samt svenska landslag med blekingisk representation (Sigge Löfgren fotboll och Rolf Almquist handboll, med flera).

Dessutom finns det lagbilder där blekingar gått till andra klubbar som till exempel Bror Karlsson till Helsingborgs IF - Stig Hallberg, Helsingborgs IF och IFÖ Bromölla - "Kallinge" Pettersson, Landskrona BoIS - Curt Spogardh, IFK Eskilstuna - Ingemar Haraldsson, IF Elfsborg - Bo la Fleur, IFK Norrköping - Willy Gummesson, Djurgårdens IF, med flera.

Bland "Sportens stjärnor" presenterade Rekord-Magasinet ett antal blekingar som höjdhopparna Rune Reiz, IFK Karlskrona – Gösta "Svängsta" Svensson, Svängsta IF och fotbollsspelaren Lars "Bambis" Lindqvist, Högadals IS. Givetvis fanns också länets främste idrottsman genom tiderna, femkamparen Lasse Hall med.

I ett tredje nytt utställningsskåp i Idrottsmuseet presenteras BLIS samtliga 28 årsböcker (hittills) som man har givit ut.



Den berömda ungdoms- och idrottstidningen *Rekord-Magasinet*, gavs ut varje vecka från 1942 till och med 1969. På sista sidan fanns en lagbild och 1961 i nummer 18 fanns denna bild på Karlshamnsföreningen Högadals IS. På hösten detta år gick man upp i fotbollsallsvenskan.

Tidningen hade här ovan några fel. Spelaren som stående längst till höger är inte Gösta Enarsson, utan det är Sune Jönsson. Gösta Enarsson är knästående till höger om målvakten S. E. Bergström. De skriver också Högadals IF, som ska vara Högadals IS. I två montrar i BLIS idrottsmuseum på Ronneby Brunn finns cirka 70 lagbilder med blekingisk anknytning från *Rekord-Magasinet*.



## REKORDS Samlaralbum



I nummer 40 av Rekord-Magasinet's samlaralbum 1960 handlade det om Högadalsspelaren Lars "Bambis" Lindqvist. Han spelade fotboll i Högadals IS i hela sin karriär. "Bambis" hade ett stort bollsinn och ett enormt hårt skott. 1959 vann han överlägset skytteligan i landets näst högsta serie. När Högadal gick upp i fotbollsallsvenskan 1961, som första Blekingelag någonsin, var Bambis den store målskytten. Många allsvenska klubbar var ute efter honom, men han valde att bo kvar i Karlshamn och fortsätta att jobba som målare. Han spelade en A-landskamp.

### Kvällens gäst Ronald "Ronaldå" Åman

Styrelsemedlemmen Kenth Borgström hade förberett sig ordentligt innan han presenterade kvällens gäst, den förre allsvenske fotbollspelaren och landslagsmannen **Ronald Åman**, som är en av tre författare till den nyutkomna boken, *Idrottsplatsen i våra hjärtan*. Bland annat konstaterade Kenth att Ronalds pappa spelade två allsvenska matcher för Sandvikens IF och att han bland annat varit med på bild i Rekord-Magasinet, såväl som spelare som lagledare.

Ronald är född i bandytokiga Sandviken, men han spelade aldrig bandy, kanske beroende det på att det var/är Sandvikens AIK och inte Sandvikens IF som sysslar med det röda nystanet. Däremot spelade Ronald mycket ishockey i sin ungdom i favoritlaget Brynäs i grannstaden Gävle.

Fotboll var dock huvudsporten och 1975, som 18-åring, kom han till Örebro SK och där blev det 79 allsvenska matcher fram till 1978, då ÖSK föll ur allsvenskan.

Nästa anhalt var Djurgårdens IF. Där var han en hårdför mittfältare i 107 matcher fram till 1984. Dessutom har han 7 A-landskamper på meritlistan.

Höjdpunkten i karriären var VM i Argentina 1978, även om det inte blev någon match. Bland gamla lirare i Djurgården var John "Jompa" Ericsson, född 1929, en färgstark favorit.

När Åman själv tog över ordet presenterade han sig som "Ronaldå", det vill säga namn som senare togs över av, dels brassen Ronaldo och sedan av portugisen

Cristiano Ronaldo - båda världsstjärnor som bland annat spelat/-ar i Real Madrid (dock inte samtidigt).

Det noterades också att Åman var klasskamrat med HIF Karlskronas handbollstränare Ulf Schefvert i Sandviken. Ulf var förövrigt gäst på BLIS höstmöte för ett par år sedan och berättade då om sitt liv som handbollstränare.

### ***Idrottsplatsen i våra hjärtan***

När det gäller boken, *Idrottsplatsen i våra hjärtan*, så är det tre personer som är inblandade. Utöver Åman är det den välkände kulturjournalisten Göran Willis, samt Mats Tallkvist från Växjö, som har en egen hemsida om gamla idrottsplatser som vi i BLIS har en länk till. När det gäller texterna i boken är det dock bara Åman och Willis som svarar för dessa. Boken tog två år att färdigställa. Man reste runt från söder till norr och besökte många idrottsplatser. Det finns cirka 2 500 idrottsplatser i Sverige i dag. Av dessa har man skrivit om och fotograferat cirka 300. När de planerade boken beräknade man att det skulle bli mellan 224 - 244 sidor. Det blev 376!

Man har plagierat Guide Michelins bedömning, dock med den skillnaden att här får man bollar i stället för stjärnor.

1 boll = En anmärkningsvärd idrottsplats i sitt landskap,

2 bollar = Utomordentlig historia, värt en omväg,

3 bollar = Exceptionell historia, värt en egen resa.

Det skall dock betonas att det är subjektiva bedömningar, något annat går inte, betonar Åman.

### **Tre bollar till Marieborg och Strandvallen**

Blekinge är med hänsyn till sin storlek/litenhet väl representerat. Det är just Ronald som haft Blekinge på sin lott. Här finns två idrottsplatser som fått "3 bollar". Det är Marieborg i Svängsta (hedersordförande Stig Hallberg sträckte på sig litet extra), samt Strandvallen i Hällevik.

Två bollar får Laxvallen, Mörrum - Lilla Holje, Olofström - Motorpavallen, Jämshög - Svarta Led, Sölvesborg - Vägga IP i Karlshamn.

En boll tilldelas Belganets Idrottspark – Brunsvallen, Ronneby - Gökvallen, Blåningsmåla och Västra Mark i Karlskrona.

När man pressade Ronald "Ronaldå" Åman på vilka som var hans tre favoriter av Sveriges Idrottsplatser så blev det dessa tre;

- Stockholms Stadion,

- Slottsskogsvallen i Göteborg,

- Mjörnvallen i Alingsås (en överraskning).

### **Patrik Nilsson informerade**

Avslutningsvis informerade distriktsidrottschefen Patric Nilsson kort om att till kommande årsskifte har Blekinge Idrottsförbund helt flyttat från Ronneby Brunn, dels till Rosenholm i Karlskrona och dels till en "filial" i Karlshamn med cirka 4 personer. Blekinge Fotbollförbunds kansli förblir dock kvar på Brunnen.

Patric meddelade också att man för första gången arbetar med att ta fram ett idrottspolitiskt program i länet.

Han var också stolt över att man kunde presentera ett nytt projekt i Mörrum, där man skaffat fram all tänkbar idrottsmateriel och utrustning som lånades ut gratis till alla utövare, givetvis främst barn- och ungdom.

Höstmötet avslutades traditionellt med lotteri, där bland annat Sverigevandraren - Tommy Nilsson skänkt sin senaste bok som vinst. Innan vi åkte hem inmundigade vi kaffe med tilltugg.

Gösta Rörstrand

### **Bildkavalkad från Höstmötet**

Här visar vi bilder från höstmötet den 25 oktober 2016. Torbjörn Sunesson har tagit bilderna och svarar för bildtexterna



*Omkring 35 åhörare var på plats och lyssnade på Ronald.*





*Det var intressant att lyssna på Ronald när han berättade om arbetet med boken "Idrottsplatsen i våra hjärtan". Publiken gillade Ronalds berättarkonst om sin fotbollskarriär och historier om människor som han mött i arbetet med boken och i fotbollslivet – inte minst profilen och Djurgårdaren "Jompa" Ericsson.*



*BLIS ordförande Bengt-Erik Mattisson (t.v.) och föreningens hedersordförande Stig Hallberg hade mycket intressant att snacka om när de träffades på höstmötet.*





Åke Mattisson, hedersledamot i BLIS var på ett strålande humör när han träffade och pratade med flera gamla vänner.



Kenth Borgström, som ingår i BLIS styrelse visar här upp föreningens 28:e årsbok; EN GÅNG SVART – ALLTID SVART.



*Dessa koncentrerade åhörare är fr.v. Annika Klaar (Blekinge Museum och BLIS styrelse), Leif Ottosson (Ordförande i Karlskrona AIF på 1990-talet), Anders Karlsson (Handbollsprofil i KA 2 IF, spelat en A-landskamp.) och Tommy Nilsson (Välkänd som Sverigevandraren).*



*Journalisten Roland Andersson i BLIS styrelse är bland annat engagerad som författare i föreningens nästa årsbok.*





*Bordtennisspelaren Torsten Lager från Mörrums GoIS/BTK fick utmärkelsen "Årets veteran" i Blekinge 2015 vid BLIS årsmöte i april 2016. Nu fanns han med på höstmötet tillsammans med sin hustru Ingrid.*



*På plats vid höstmötet var också Leif-Ove "Hubbe" Hubertsson från Olofström. Han blev rikskändis på 1970-talet som trippelvinnare i TV-programmet "Kvitt eller Dubbel" (10 000-kronorsfrågan) i ämnet Västindien. Som ung tävlade Leif-Ove på 400 meter häck och hans bästa tid var 52,5. 1964 kom han 3:a i Finnkampen. Han är också författare och föreläsare.*



*Trotjänaren och sekreteraren i BLIS styrelse Gösta Rörstrand gav prov på sina historiska idrottskunskaper vid diskussioner under kvällen.*



*BLIS styrelseledamot Barbro Engkvist har varit och är också engagerad i orienteringsföreningen Ronneby OK. Under åren 2001-2005 var hon ordförande i föreningen.*





*Sverigevandraren Tommy Nilsson från Ronneby är en känd person runt om i Sverige, bland annat genom alla sina vandringar. Ett tidigt exempel är från sommaren 1983 då han gick 250 mil genom Sverige. Han är också författare, fotograf, föreläsare, guide och har även arbetat som frilandsjournalist och tidningsredaktör, med mera. 1990 fick Tommy Ronneby kommuns kulturpris.*



*Blekinges distriktsidrottschef Patric Nilsson avslutade höstmötet innan den obligatoriska fikastunden drog igång. Han informerade om en del nyheter som Blekinge Idrottsförbund arbetar med. Bland annat berättade han att till kommande årsskifte har Blekinge Idrottsförbund helt flyttat från Ronneby Brunn, dels till Rosenholm i Karlskrona och dels till en "filial" i Karlshamn.*