

## Blekinge Idrottshistoriska Sällskap

### Minnesanteckningar från höstmötet 13-10-22

*Plats och tid:* Testlabbet, Rosenholm, Karlskrona, kl 19 - 21

*Närvarande:* ca 25 medlemmar

Ordföranden Stig Hallberg hälsade välkommen och vände sig speciellt till kvällens "gästartist", **ULF SCHEFVERT**, f n tränare i Hästö IF. Det informerades om att BLIS planerar en studieresa under hösten (november) till Idrotts-museerna i Markaryd och Halmstad. Det sistnämnda har flyttat till den nya Halmstads Arena. **Ulf Schefvert** är norrlänning från börden, född 1957 i Sandviken. Efter avslutad skolgång var det jobb direkt, kanthylvare på "bruket" (=Sandvikens Jernverk). Idrottsmässigt hamnade han i "fel" klubb, enligt pappan, som var inbiten SAIK-are, den klassiska bandyklubben i svart dress. Sonens röd-vita Sandviken IF-overall hamnade långt upp i ett träd på tomten! Fotbollsmässigt skulle Div II-derbyt mot arvfjenden Brynäs bli det stora lyftet. Men efter 45 minuters uppvärmning, utan in hopp, troligtvis "rekord" på Jernvallen, var enda trösten att det blev hemmaseger med 1-0. Annars var det Brynäs IF:s ishockeylag, med legender som bröderna Salming, Tord Lundström m fl, som var de stora idrottsfavoriterna.

"Lumpen" klarades av i Sundsvall som malaj. Här var han dock i fint sällskap. Ishockey-legenden Stefan Persson, med fyra raka NHL-titlar 1980 - 1983 med New York Islanders, tillsammans med bl a Anders Kallur, hamnade på samma kompani, vilket bland annat innebar att de hade ett hyfsat "korplag" i hockey-bockey. Men det var handboll som skulle bli Ulfs stora sport. Han spelade för HK Drott i Halmstad i elitserien under tio år, 1974 - 84, och var med och vann SM-guld sistnämnda år. "Bengan" Johansson ville ta en time-out från tränarjobbet så Ulf, då 27 år, fick överraskande budet att ta över uppdraget. Han hade ingen erfarenhet av tränarjobbet - och speciellt inte på denna nivå. Första träningen var han laddad - och nervös - till tusen. Alla övningar var nedskrivna och visselpipan (det hade ju "Bengan") var på plats. Då kom en av dåtidens stora stjärnor, Bengt "Böna" Hansson (Göran Bengtsson och Einar Jacobsson var några av de andra) med förslaget "att vi kan väl bara ta och lira lite" - och alla nervknutar löstes upp. Säsongen 84/85 föll man efter fem matcher på mållinjen i SM-finalen mot ärkerivalen RIK. Därefter blev det GIH-utbildning i Stockholm. Samtidigt tränade han Tyresö IF i Div 1, norra. Det var en samling talanger på plan, men utanför var det litet si och så. Tunnelbanans alla linjer och stationer kunde de utan och innan, men när de körde runt Sergels torg och letade efter skyltarna till Gotland, ja, då börjar man undra.

Ulf återkom som tränare i Drott. "Bengan" var på väg att bli förbundskapten (som bekant en mycket framgångsrik sådan) och Schefvert skötte tränarsysslan under åren 1988 - 93. Totalt blev det två guld och tre silver under hans tränarperiod i Drott, m a o ett strålande facit. Drott var ett topplag i Europa och tillfogade bl a världslaget Barcelona dess första förlust på sex år. Men så hade man också spelare som bl a Magnus Andersson och Ola Lindgren i laget. En säsong noterade man 38 segrar och en förlust. Vilken match tror ni fansen pratade om? Sedan blev det Danmark - och förbundskaptenjobb i fyra år. Trots "specialträning" var han inte beredd på anställningsintervjuns första fråga som löd: "Har Du humor?". I Danmark anses ju svenskar som seriösa och välorganiserade - men också inte så litet torra. Och inte blev det bättre av att han vid en TV-intervju på idrottsplatsen hade med sina grabbar (3 respektive 5 år) och medvetet körde "intervallträning" med motivering "att man måste börja

träna i tid". Vid vinst var *tränarens* insats en bidragande orsak, vid förlust var det *svenskens* fel. 1996 vann Danmark UEM och året därpå UVM. Efter ett år i Uddevalla (lärare) och tränare i Kroppskultur var det dags för ett verkligt äventyr - **GREKLAND**. År 2000 kom Ulf till Grekland och fick en vecka på sig att presentera ett hand-lingsprogram inför hemma-OS 2004. Målsättningen var klar: Laget skulle komma bland de sex bästa (vilket så här i efterhand låter som en utopi). Hur som helst, Ulf gick med liv och lust in för sin uppgift, även om det blev många trampade tår på vägen - och handbollslands-lagets förehavanden blev t o m föremål för regeringen. Mot alla odds så klarade Grekland målsättningen, och trots storförlust i matchen om 5-6:e plats mot Frankrike, så hyllades hemmalaget, inklusive förbundskaptenen, som hjältar. Att man tog ganska lätt på förlusten mot Frankrike berodde bl a på att segerpremien för 5:e och 6:e plats var densamma.

2005 blev han tränare för Sveriges damlandslag - och här hade han god hjälp av bl a första hustrun (Britt, 140 landskamper), då det är stor skillnad att träna killare och tjejer. En sak skall man dock ha klart för sig, man kan träna tjejer väldigt hårt. På sikt gav det också resultat, där det överraskande EM-silvret från 2010 är det främsta beviset. 2007 var han tillbaka i Danmark, närmare bestämt i Odense GOG på Fyn. Två år senare tog han hand om klubbens damlag. 2010 gick klubben i konkurs med en skuld på 19 miljoner! Nästa anhalt blev bottenlaget Minden i Bundesligan. Efter nerflyttning i div II gick det bra, bl a med svensken Dalibor Doder i laget, och man kvalificerade sig åter för högsta serien. Men Ulf började längta hem och slå sig till ro i gamla Svedala. En gammal ungdomskärlek, Anita, hade öppnat Hotell, eller Bed and Breakfast, vid natursköna Immeln i Östra Göinge kommun. Gamle kompisen Magnus Andersson tipsade om tränarjobbet i Hästö (och själv tog han över allsvenska Malmö). Ulf tycker det finns många lovande grabbar, även rutinerade för den delen, och entusiastiska ledare i sin nya klubb, och blir det även en ny hall, som det pratats om, så ser han med tillförsikt an att Karlskrona åter kan blir en stor handbollsstad, som han upplevde det en gång i tiden, då han som aktiv i Drott kämpade mot IFK Karlskrona - och dess entusiastiska publik. Ulfs två äldsta söner spelar båda i Elitserien - om än inte i Drott utan konkurrenten Sävehof. Efter en kort frågestund avtackades Ulf av ordföranden med BLIS pikétöja och ett knippe årsböcker. Föredragshållaren avtackades också med en kraftig applåd för ett suveränt kåseri på drygt en timme utan den minsta lilla paus eller felsägning. Efter förtäring vidtog sedvanligt lotteri, där Per Engkvist (HIF-boken), Lisbeth Nilsson och Sture Larsson tog hem vinsterna.

Vid pennan  
Gösta Rörstrand