

Minnesanteckningar 09-11-02

Från höstmötet på Ronneby Brunn med Ulf Lönnqvist, Jens Lind och Ulf Sjöberg.

Närvarande: Ett 45-tal medlemmar.

BLIS ordförande Stig Hallberg hälsade välkommen och vände sig speciellt till våra hedersmedlemmar Elisabeth Mattisson och Lars Dreje samt dagens gästföreläsare Ulf, Ulf och Jens. Ordföranden uppvaktade Brunnens konferenschef Göran Berggren med en blomma, för att han alltid ställt upp för BLIS i olika sammanhang. Göran, som med några små avbrott jobbat på Brunnen sedan tidigt 60-tal, går med ålderns rätt hem för gott vid årsskiftet.



Stig Hallberg överräcker blomma till Göran Berggren. Foto: Åke Mattisson.

Meddelades att Årsboken 2009, som handlar om handboll, förhoppningsvis utkommer till jul. Noterades att Idrottsmuseet i Olofström haft en hel del besök på senare tid, bl a en skolklass (8:or) från Snäckbackskolan i Ronneby, Karlshamns Kommunstyrelses AU samt representanter från Göteborgs Idrottsmuseum, Halmstads Idrottsmuseum och i föregående vecka en busslast på hela 60 personer från Idrottsmuseets Vänner i Malmö. Huvudskälet till besöken är den "Ingo"-utställning som fortfarande pågår, och fått mycket beröm. Tyvärr så avled hastigt ägaren till merparten av utställningsmaterialet, Karl-Erik Karlsson, för endast en dryg månad sedan.

Av gästerna var vår förre landshövding mm *Ulf Lönnqvist* först på scen, nu främst representerande Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF), där han är ordförande.

- SCIF bildades 1897 på initiativ av Karlskronasonen Viktor Balck och är i dag landets äldsta idrottsorganisation (RF bildades 1903) som inte begränsat sin verksamhet till ett fåtal idrottsgrenar. Centralföreningen, som bl a medverkade till att bygga Stockholms Stadion, har kvar sina kanslilokaler i "Klocktornet". Bland anläggningar man byggt kan bl a nämnas de kulturmärkta Tennisstadion och Östermalms idrottsplats. Man delar också ut anslag, stipendium och idrottspris av olika slag, bl a *lilla silverskölden*, en åtrådd utmärkelse för skolorungdom. En annan SCIF-klassiker är årsboken, den s k "blå boken", vars 100:e årgång utgetts. Men för dagen var det SCIF:s gåva till riksidrotten (Riksidrottsmuseet) som Ulf ville tala om. Genom ett unikt avtal med SVT har man till dags dato tillgång till över 400 filmer eller motsvarande, som lånas ut gratis till idrottsorganisationer och liknande, dock ej för kommersiellt bruk. Däremot får brukarna själva svara för hårdvaran i form av dator och skärm i första hand. Ett 10-tal idrottsmuseer i landet har i dag tillgång till hela eller delar av detta unika material.

- *Jens Lind*, för den stora allmänheten känd för framför allt "Stopptid", som avslutar SVT:s Sport-spegel på söndagskvällar, tog sedan över scenen och visade ett antal "klassiker" ur den svenska idrottshistorien. Han berättade också hur programpunkten "Stopptid" började. För fem år sedan fick "Sportspeglern" ytterligare fem minuters programtid, och då fick Lind uppdraget att kolla med arkivet, som ligger långt ner och långt in i SVT-huset, om det fanns några intressanta filmer och liknande som "utfyllnad". Det hela var tänkt som ett projekt under några månader. Tyvärr hade tidigare det olycksaliga beslutet "släng skiten" tagits, och därför finns inte allt material bevarat. Hur som helst, "Stopptid" blev direkt från starten ett program som engagerade den stora allmänheten. Man hade synpunkter på vad som sänts och vad som borde sändas osv.



Jens Lind visar bilder. Foto: Åke Mattisson.

Därefter blev det fritt fram att önska ur det material, ca 100 inslag, som Lind hade med sig, av vilket bl a följande hann visas (helt eller delvis): Springpojkers cykeltävling 1939, jo-jo-tävling på 40-talet, sportlov och bastubad/snöpulsning 1944, allt i Stockholm (tidstypiska SF-journaler).

Sedan fick publiken välja och då blev det bl a Rickard Dahls segerhopp på EM i Stockholm 1958, Wilma Rudolph i OS i Rom 1960 och senare i TV-karriären med bl a Perry Mason 1969. Canada - Sovjet i ishockey-VM på Stockholms Stadions uterink 1954, - J-O Waldner – J P Gatien, Frankrike, i OS-finalen 1992 i Barcelona (önskad av Ulf L) - Bob Beamons fantastiska 8.90 i

Mexico-OS 1968. (Plex: ”Åtta och nittio, åtta och nittio, det är så man svimmar”) - Sverige – Västtyskland vid VM i fotboll 1974 med bl a Ralf Edströms 1-0-mål - och Grives ”vad är klockan?”. OS Montreal 1976: Bernt Johansson vinner linjeloppet på cykel och Anders Gärderud vinner 3000 m hinder (Bo Hansson: ”Glans ligger sexa”) - Karlskronas Lars Hall, OS-segrare 1952 och 56 i modern femkamp - Idlaflickorna, uppvisning i Kungliga tennishallen, och mera robust Husmodersgymnastik. Gunder Hägg och Arne Andersson möts i tre olika lopp 1944, Arne vinner de två - damishockey i Stockholm 1969 (reportern Mac Gänger har svårt att hålla sig för skratt).

Ingo - Floyd i första VM-matchen i New York 1959. ”Sverige har fått en världsmästare i boxning!”.

VM i orientering 1983 med bl a Annichen Kringstad, Marita Skogum, Karin Rabe och Blekinges Kerstin Månsson - Sigge Ericsson vinner VM på skridsko i Moskva 1955 - Sverige vinner VM i handboll 1990 efter finalseger mot Sovjet - SM-finalen i speedway 1958 (trean Fundin gratulerar inte tvåan Varg-Olle Nygren, Rune Sörmander segrare), OS-finalen i fotboll 1948 i London, Sverige – Jugoslavien 3-1 - marathonloppet i OS 1908 i London, där den utmattade italienaren Dorando Pietri hjälptes av funktionärer, diskades – och blev berömd. Segraren Haves, USA, minns ingen!

Tidsbristen gjorde att det inte blev mer denna gång.

I sammanhanget kan nämnas att *Jens Lind* hyllats med första pris vid den världsomspännande sport-dokumentfestivalen i Milano för sitt reportage om ”Plex” Petersson, som sändes i TV i anslutning till årets Vasalopp. Tidigare har han vunnit första pris på filmfestivaler i både Asien och Europa för filmen ”Pappa Dallas”, som är en fritidsledare/boxningstränare från Senegal som bor i Rosengård.

Ulf Sjöberg avslutade kvällen med att berätta om ”Hällevikslägrets” historia, som startade 1928 av pappa Fritz och alltså har firat 80-årsjubileum. Efter att först ha hyrt mark så köpte man mark 1935, och byggde barack och matsal. Under 50-talet inköptes ytterligare mark.

Socialdepartementet, Allmänna arvsfonden, landstinget, kommunerna, Lions, Hjärt- o lungfonden m fl tillhör bidragsgivarna. Ledarna i starten höll på i 30 - 35 år, varför det på 1950-60-talet var dags att rekrytera nya, bl a Ulf Lönnqvist, då vikarierande gymnastiklärare i Karlskrona, som kom 1959 och sedan blivit lägret trogen, oavsett vilken civil gärning han haft. Föredragshållaren och hans broder Torsten tillhör ju också pionjärerna. Man har i dag ett veterangång på 10-15 personer, men ledarbristen börjar göra sig gällande, bl a beroende på att hela jobbet är ideellt. Det är endast kökspersonalen som är arvoderad.

Ibland har det varit konflikter med Sölvesborgs kommun, bl a när det gäller den intilliggande tallskogen, men hittills har det löst sig. Trafikproblem är det ju också med jämna mellanrum och inte blir det mindre nu när Mjällby AIF åter, till allas glädje, gått upp i allsvenskan.

30 000 – 40 000 skolbarn i åldrarna 9 - 13 år har under årens lopp gäststat Hällevikslägret, varav självfallet merparten från Blekinge, men även barn från bl a Canada, Hongkong, Norrland och inte minst grannlandet Småland har varit gäster. När Blekinge och Smålands Gymnastikförbund går samman nästa år och bildar Region sydost, kommer Hällevikslägret att bli kvar i blekingsk regi.



Ulf Sjöberg, Jens Lind och Ulf Lönnqvist. Foto: Nils Henmyr.

En liten miniatyrbildning med bl a ett 15-tal foton från Hällevikslägret, inte minst från de första åren, då man låg i tält och bespisningen skedde ur enkla kokvagnar osv, fanns också på plats.

De tre gästföreläsarna avtackades av ordföranden med varsin blomma. Dessutom fick Ulf Lönnqvist motta BLIS standar. Herrar Lind och Sjöberg fick varsin BLIS t-shirt. Vi övriga applåderade.

Sammankomsten avslutades med kaffe och fralla.

Vid pennan

Gösta Rörstrand